

Europa verlangt... waardering

info
ecm

EUROPA

EUROPEAN
CHRISTIAN
MISSION

VERHALEN UIT EUROPA 2

COLUMN: VERTROUWEN? 3

IN HET PATCHWORK CENTER GROEIT EEN GEMEENTE 4

IN BEELD: M4 IN SPANJE 7

Verhalen uit Europa

Een nieuw Europa is geen Utopia. Door genade is Gods nieuwe wereld van geloof, hoop en liefde nabij. ECM-zendingswerkers zoeken die nieuwe wereld, nodigen anderen uit mee te zoeken en inspireren ons tot navolging. Een greep uit hun verhalen.

Een Arabische familie in Breda

Danny & Melissa Zakko – Breda, Nederland

Toen de uit Syrië gevluchte Danny in 2013 in Breda kwam, werd hij al snel in contact gebracht met de nu ECM'ers Jacob en Janneke van den Bogerd. Ze deelden een passie: Gods licht laten schijnen in hun stad. Jacob en Janneke leiden de gemeentestichting Licht! en daarbinnen startte Danny een Arabische 'familie'. Met regelmaat komen ruim twintig Arabischsprekenden bij elkaar om samen God te zoeken. Makkelijk is dat niet, gezien hun uiteenlopende achtergronden. Sinds december wordt Danny hierin bijgestaan door zijn vrouw, de eveneens Syrische, maar groten-deels in Finland opgegroeide Melissa. Melissa zet zich verder in als socialmediastagiair bij zowel Licht! als het ECM-kantoor.

Een steunpilaar voor mevrouw Pilar

Hendrik & Gerda Herrera – Castelldefels, Spanje

'Oma' Pilar, een vrouw bij wie de Herrera's al jaren betrokken zijn, kreeg het slechte nieuws dat haar ex-verslaafde kleinzoon was overleden. Er moest van alles worden geregeld en de as moest worden bijgezet in het familiegraf. Gerda: "Op verzoek van de familie was Hendrik bij al deze emotionele momenten aanwezig. Het waren bijzonder intensieve dagen, maar we zijn dankbaar dat we ons getuigenis mochten geven; dat er altijd een tweede (of een derde, of een vierde...) kans is. God laat nooit iemand in de kou staan!"



Danny en Melissa: "Het is niet makkelijk, maar wel heel mooi om als Arabische 'familie' samen God te zoeken."

Ontmoet ons op
[www.facebook.com/
ecm nederland](https://www.facebook.com/ecm nederland)



Goed bestede gevangenisjaren

Co Kaptein – Lamezia Terme, Italië

“Cosimo, de zigeunerbroeder die drie jaar in de gevangenis zat, wil nu niets anders dan een getuige van Jezus zijn”, vertelt Co. “Stelen, liegen en andere duistere praktijken zijn voor hem verleden tijd. Hij is een nieuwe schepping geworden, een wonder Gods! Zijn leven is totaal veranderd nadat hij in de gevangenis met twee medegevangen werd gedoopt. Zijn vrouw Antonella bekeerde zich later thuis. Heel bijzonder!”

Beter dan koffie of bier

Gerrit & Jorine van Dijk – Rostock, Duitsland

Vanuit een straatcafé biedt Gerrit een wat eenzaam ogende vijftiger met biertje in de hand een kop koffie aan. Hij stelt zich voor als Uwe. “Geloven doe ik niet hoor, maar wat jullie hier doen vind ik goed.” Dan gaat het gesprek de diepte in en vertelt de man zijn halve levensverhaal. Hij besluit: “Ik voel me zo ontzettend waardeloos, daarom drink ik zo veel. Niemand heeft me nodig! Kan ik jullie niet helpen met het straatcafé? Dan wil ik volgende dinsdag niet drinken, zodat ik woensdag nuchter kan zijn!” Gerrit: “Uwe móet bij ons simpele straatcafé iets geproefd hebben dat beter smaakt dan onze koffie of zijn bier.”



COLUMN

Vertrouwen?

‘Krimp bedreigt kerken grote stad’, kopt het *Nederlands Dagblad*. De krant citeert de directeur van het kerkelijk bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam: ‘De kerk verandert van een instituut naar een platform, waarin verschillende vormen mogelijk zijn.’ Een uitspraak naar mijn hart: niet op zoek naar een sterfhuisconstructie, maar open voor nieuwe manieren om mensen met het Evangelie te bereiken en discipelen te maken.

Een paar jaar geleden klonk het al in Zweden, waar ik getuige van een grote kerkfusie was: ‘Laten wij als kerkleiders het estafettestokje durven doorgeven aan een nieuwe generatie, in het besef dat het lichaam van Christus in de toekomst waarschijnlijk een andere vorm gaat aannemen dan wij door de eeuwen gewend zijn.’ De kerk is in beweging, een nieuw soort reformatie. Hoopgevend vind ik daarbij de opkomst van pioniersplekken, die als katalysator dienen. Een bemoeiding voor onze 250 ECM-zendingswerkers in Europa.

Het CBS deed onlangs onderzoek naar het vertrouwen van Nederlanders in mensen en in organisaties. De kerk eindigde helemaal onderaan, met zo’n 30 procent. Een vreselijk bericht. Maar laat dit signaal uit de wereld een extra aansporing zijn dat een grondige herbezinning op z’n plaats is. De kerk lijkt niet zomaar te kwalificeren als vertrouwd toevluchtsoord voor mensen op zoek naar zingeving. De grote steden, waar de noodsignalen het luidst klinken, nemen hierin het voortouw.

Op de een-na-laatste plaats in het CBS-onderzoek eindigt de pers. Waarschijnlijk komt dat door het fake news in de media. Daar kan de kerk geen last van hebben. Wij brengen met het Evangelie immers goed nieuws, geen nepnieuws! Het goede nieuws van het Evangelie moet kennelijk niet alleen opnieuw klinken, maar ook als nieuw. Niet als een gepasseerd station van een vorige generatie. Het is hoopgevend te weten dat de mensen als Gods schepping ten diepste verlangen naar alles wat het Evangelie aanreikt. Zij zijn de goede weg kwijt. Laat dat niet gelden voor de kerk. Mogen de pioniersplekken vrucht dragen.

Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland



In het Patchwork Center groeit een gemeente



*“Ossi timmerde naast Wessi,
nazi zaagde naast vluchteling”*

Na jaren van bouwen en renoveren werd op 27 april het Patchwork Center geopend, een multifunctioneel wijkcentrum voor de bewoners van de Dreesch in het Oost-Duitse Schwerin. Tal van vrijwilligers uit de wijk zijn vol overgave bij het dagelijks reilen en zeilen van het centrum betrokken. “Ik ben ervan overtuigd dat in het midden van dit gebouw een gemeente groeit”, zegt ECM-zendingswerker Christiaan Kooiman

Een paar jaar geleden was het nog een droom, haast utopisch. Er was veel geld en veel menskracht nodig, en beide waren niet direct voorhanden. Maar het zendingsteam in Schwerin – twee families van ECM, twee van andere organisaties – zag dat God een duidelijke richting wees: een centrum van en voor bewoners van de Dreesch, daar moest het heen.

Het team vond een oude, vervallen postkantoor midden in de wijk en begon in samenwerking met de Freie evangelische Gemeinde Schwerin een lang proces van renoveren en bouwen. Ondanks obstakels en tegenvallers werd Gods zegen steeds zichtbaarder. Vanuit alle bevolkingsgroepen in de wijk kwamen helpende handen. Ossi timmerde naast Wessi, nazi zaagde naast vluchteling. Langdurig werklozen vonden weer energie, afgekeurden en gehandicapten kregen nieuwe waardering. Al voor de opening was op sociaal en missionair gebied enorm veel bereikt

BRATWURST EN MUZIEK

Wat een oud postkantoor was, is nu een centrum met een café, een Bühne voor muziek, een textielwerkplaats, een gewone werkplaats en kantoorruimte. En er wordt nog gewerkt aan een kinderruimte en een woning voor stagiairs of anderen die voor korte tijd onderdak zoeken.

Het Patchwork Center werd op 27 april officieel geopend. Zo'n 250 mensen propten zich in de zaal, waar hoogwaardigheidsbekleders van de stad Schwerin en van be-

trokken stichtingen het project huldigden. De band van het centrum verlevendigde de ceremonie met muziek en na afloop werd op het terrein rondom het gebouw Bratwurst gegeten.

“Er waren veel meer mensen dan verwacht”, vertelt Christiaan Kooiman, leider van het zendingsteam. “We hadden gekozen voor een serie openingsevenementen: op de zondag na de officiële opening vierden we een familiefeest en de week erna was er weer groot feest in de vorm van een open dag voor iedereen in de wijk. Bij alle evenementen kwamen veel meer mensen dan verwacht.”

BUSINESSMENTALITEIT

Inmiddels zijn het café en de werkplaatsen volop in bedrijf. “We moeten nu een dagelijks leven opbouwen”, vertelt Christiaan. “De textielwerkplaats loopt heel goed. Oude kleding wordt uit elkaar gehaald en daar worden nieuwe dingen van gemaakt. Er wordt regelmatig kleding verkocht.”

“Het caféteam is ook zeer gemotiveerd”, vervolgt hij. In het café kan men terecht voor koffie, ontbijt en lunch. Twee vrouwen uit de wijk runnen de zaak, in eerste instantie op vrijwillige basis. “We proberen hun businessmentaliteit te prikkelen. Dat hebben ze heel goed opgepakt. Zo vroegen dokters en assistenten uit het artsenhuis tegenover ons of we de lunch ook konden bezorgen, omdat ze eigenlijk geen tijd hebben om het zelf af te halen. Dat gebeurt inmiddels.”

Wilt u het zendingswerk in Schwerin ondersteunen? Maak dan een gift over naar NL02 INGB 0000 2549 97 tnv Stichting ECM Nederland onder vermelding van 'Patchwork Center'.

“Je kunt ons vergelijken met een bakkerij, maar ook met een soepkeuken”

Eén van de vrijwilligers merkte onlangs schertsend op dat hij alleen nog maar eurotekens in de ogen van de medewerkers ziet. “We moeten het sociale aspect van het centrum niet uit het oog verliezen”, zegt Christiaan. “Je kunt ons vergelijken met een bakkerij, maar ook met een soepkeuken. We willen oog hebben voor de vele arme mensen in de wijk. We overwogen op dit moment bijvoorbeeld of we gratis eten zullen aanbieden aan arme kinderen.”

Ritme

Hoe wil het zendingsteam het Patchwork Center gebruiken voor hun missie: mensen bij Jezus Christus te brengen? Christiaan noemt als prioriteit voor dit moment coaching. “Discipelschap, zou je ook kunnen zeggen. Je sticht geen gemeente door te beginnen met een kerkdienst. Je sticht een gemeente door te beginnen met discipelschap.”

Het team bouwt veel korte momenten tijdens het dagelijks werk in om de vele medewerkers geestelijke impulsen te geven. Onlangs ging het over de vraag hoe vaak

je iemand moet vergeven als hij of zij je irriteert. “Er zijn regelmatig conflicten; een goede aanleiding om het over christelijke waarden te hebben.”

De teamleden voeren ook veel een-op-eengesprekken met de vrijwilligers. Christiaan heeft bijvoorbeeld elke dag een gesprekje met de twee vrouwen die het café leiden. Wat gaat goed, wat niet? “Pas zei één van hen: ‘Christiaan, ik heb zo’n hoofdpijn. Kun je voor me bidden?’”

“Ik ben ervan overtuigd dat in het midden van dit gebouw een gemeente groeit”, stelt Christiaan. “We moeten dat nu een structuur geven. Hoe willen we onze gemeente vormgeven? Op dit moment hebben we acht keer per jaar ons openluchtevenement, Kepler Open Air, en acht keer ons familiefeest. Dat is een goed ritme. Verder willen we proberen om hier het avondmaal te gaan vieren, samen met de Freie evangelische Gemeinde uit het stadscentrum. Het idee is om mensen uit te nodigen om eens een stapje verder te gaan en te kijken wat wij doen als we avondmaal vieren. Zo kunnen ze nog meer van Jezus ontdekken.”

Segregatie

Geen stad in Duitsland is sociaal zo gesegregeerd als Schwerin, bleek onlangs uit een studie van het Wissenschaftszentrum Berlin. Rijk en arm leven zeer sterk gescheiden. De Dreesch is een wijk waar de arme kant zich geconcentreerd heeft. “Dat is heel slecht voor de toekomst”, zegt Christiaan Kooiman. “Kinderen groeien op met enkel voorbeelden van mensen die arm, slecht betaald of werkloos zijn.” De studie onderstreept het belang van het Patchwork Center als plek van hoop en perspectief.

CHRISTIAAN KOOIMAN (MIDDEN) AAN HET WERK MET VRIJWILLIGERS



TIP UIT SCHWERIN

Gemeentestichten begint met discipelschap, niet met een kerkdienst.



MENSEN UIT DE WIJK ZETTEN ZICH VOL OVERGAVE IN



IN HET PATCHWORK CENTER KAN IEDEREEN MEEDOEN, GROOT EN KLEIN

“Je wordt stilgezet: wat ben je nu eigenlijk aan het doen?”

In beeld: M4

Alcora,
Spanje

ECM bouwt overal in Europa mee aan liefdevolle gemeenschappen die in de voetsporen van Jezus treden en het goede nieuws met woord en daad verspreiden. In deze rubriek lichten we telkens een gemeente of project uit. Dit keer: de rol van M4 in het gemeentestichtingswerk in Spanje.

M4 is een leerproces voor gemeentestichtingen. Het komt uit Noorwegen, maar wordt inmiddels Europawijd gebruikt. M4 helpt gemeentestichtingsteams om in vier fases (vier M's) een heldere visie en een uitvoerbaar plan voor hun project te vormen. De M's, gebaseerd op Matteüs 28, staan voor master, mission, multiplication en movement. Meerdere teams vormen samen een leergemeenschap. Iedere M bestaat uit een gezamenlijk weekend voor bezinning en planning en een periode van zes maanden om het geformuleerde actieplan in de praktijk te brengen. Na dat halve jaar is er een nieuw weekend voor de volgende M.

Naast iemand staan

In januari 2015 werd M4 in Spanje geïntroduceerd. ECM-zendingswerker Wilfred Kampjes uit Onda is er vanaf het begin bij betrokken. Hij begeleidt als coach verschillende teams. Naast de zesmaandelijke bijeenkomsten heeft hij minstens één keer per maand contact met de gemeentestichter of teamleider.

“Een coach wordt vaak verward met een voetbaltrainer, die zegt wat mensen moeten doen”, vertelt hij. “Bij coaching ga je echter naast iemand staan en stel je vragen. Je geeft nooit je mening en je wijst nooit een richting. Aan de hand

van vragen probeer je mensen zelf conclusies te laten trekken. Wat wil God leren? Welke richting wijst Hij?” Wilfred begeleidde tijdens de eerste M4-cyclus in Spanje (2015-2017) drie teams en is ook nu, tijdens de tweede cyclus, bij drie teams betrokken. Sommige projecten bloeien op, andere komen niet van de grond. Wilfred herkent in beide situaties Gods leidende hand. “Soms moet je toegeven: dit is niet de weg, ik ga iets anders doen.”

Leren getuigen

Wilfred en zijn vrouw Marisa zijn zelf betrokken bij een gemeentestichting in Alcora, niet ver van hun woonplaats Onda. Met hun team namen ze deel aan de eerste M4-cyclus in Spanje, zodat ze het proces ook van binnenuit konden leren kennen. “Een hele goede ervaring”, zegt Wilfred. “Je wordt stilgezet: wat ben je nu eigenlijk aan het doen?”

Voor hun team was de derde M – multiplicatie – een belangrijke fase. “Het gaat daarin in feite om de vraag hoe je gewone gemeenteleden leert om het Evangelie te verkondigen”, zegt Wilfred. “God geeft altijd openingen om te getuigen, maar je moet mensen wel leren en uitdagen om dat te benutten.”

Het sterke van M4 is dat je in de leergemeenschap gestimuleerd wordt door de verhalen van andere projecten in het land. Zo leerde Wilfred van een gemeentestichting in Xàtiva een handige methode om gemeenteleden te helpen getuigen. “Een leraar in dat team had het bedacht. Het idee is dat je drie gemeenteleden – een volwassene, een jongere en een kind – aan het begin van een week een Bijbelvers geeft. Je laat hen erover nadenken en geeft hun op zondag elk tien minuten om te vertellen wat God hun geleerd heeft en wat ze de gemeente willen meegeven. Het is een creatieve methode en levert echt vruchten op.”

Het M4-proces in Alcora is inmiddels afgesloten. Wilfred merkt dat de gemeenteleden veel meer betrokken zijn bij het gemeentestichtingswerk. “Mensen hebben meer verantwoordelijkheid genomen voor het werk, en dat is mede dankzij M4.”



DE COACHES VAN DE EERSTE M4-CYCLUS IN SPANJE, MET ALS TWEEDE VAN RECHTS, STAAND, WILFRED KAMPJES



HET GEMEENTESTICHTINGSTEAM UIT ALCORA



Europa verlangt... waardering

Het Evangelie maakt
zwakken sterk

NIEUWS

Manuela ter Maat ECM-lid

Al langere tijd maakt Manuela ter Maat, woonachtig in Athene, op informele wijze onderdeel uit van de ECM-familie. Nu is ze officieel door het ECM-bestuur aanvaard. Ze gaat de rol van shorttermcoördinator vervullen, in partnerschap met een kerk in Athene. Haar beoogde functie markeert de start van ECM's betrokkenheid in Griekenland. ECM wil een rol spelen bij de humanitaire en missionaire uitdagingen van de lokale kerk. De komende tijd zal Manuela volop gaan fondswerven. Meer info: www.ecmnederland.nl/termaat.

Nieuwe privacywet

Per 25 mei werd de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. Als ECM hechten we waarde aan het veilig en zorgvuldig omgaan met de door u toevertrouwde gegevens. We hebben hard gewerkt om klaar te zijn voor de nieuwe regelgeving. Conform deze regels kunt u op www.ecmnederland.nl/privacystatement lezen welke gegevens we voor welk doel en hoe lang opslaan en hoe we de gegevens beveiligen. We wijzen u erop dat u zich voor digitale en papieren post eenvoudig kunt uitschrijven via www.ecmnederland.nl/contact.

AGENDA

13 oktober StepRace

Voor het dertiende jaar op rij steppen tientallen mensen rondes van tien kilometer om geld in te zamelen voor een zelfgekozen ECM-fonds. Een locatie in het buitengebied van Deventer is de basis van waaruit een prachtige route wordt uitgezet. Step, help of sponsor je mee? Kijk op www.ecmnederland.nl/steppen.

“Ooit gehoord van ‘slow church’? Nee? Wij ook niet. Maar het lijkt ons een prima omschrijving voor...”

Lees verder en praat mee!

www.facebook.com/ecmnederland



COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM heeft zo'n 250 werkers in 20 verschillende landen, waaronder ruim 40 vanuit Nederland. | ECM wordt volledig gefinancierd vanuit giften. | **Europa Info** is een uitgave van: ECM-Nederland, Maagdenburgstraat 18, 7421 ZC Deventer, 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org

www.ecmnederland.nl

Redactie: Jordi Kooiman, Rianne Bonk, Hans Kuijpers

Foto's: eigen beheer en www.shutterstock.com

Ontwerp: Johanne de Heus

Vormgeving: Hans Arentsen

Giften: IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 / BIC INGBNL2A, belastingaftrekbaar.



ECM-Nederland is een ANBI erkende instelling

ECM-Nederland is deelnemer van:



Steun het ECM-werk
Geef uw gift via IBAN:
NL02 INGB 0000 2549 97
www.ecmnederland.nl