

Europa

verlangt.....

het Evangelie

Nummer 323 • december 2013
Kostprijs € 0,25

info
ecm

EUROPA

**SPECIAAL POSTERNUMMER: ALLE ZENDINGSWERKERS
VAN ECM NEDERLAND OP ÉÉN KAART!**

EUROPEAN CHRISTIAN MISSION

European Christian Mission
 is een internationale en
 interkerkelijke zendings-
 organisatie. ECM wil heel
 Europa bereiken met het
 Evangelie door het planten
 en opbouwen van liefdevolle
 gemeenschappen die in
 navolging van Jezus hun
 omgeving dienen. ECM werkt
 momenteel met z'n 200 wer-
 kers in 17 verschillende landen.



Mario en Mitsi Weyers
 Zuid-Afrika, kandidaat-zendings-
 werkers voor België

Daniël en Inge Malschaert
 Ierland, Tramore

Christiaan en Kseniya Kooiman
 Duitsland, Schwerin

Kantoorteam ECM Nederland

Roland en Carolien Smith
 Nederland, Maastricht

Kees en Wietke Postma
 Nederland, Burgum

Gerard en Gerdien Willemsen
 Zweden, Hässelby (Stockholm)

Peter en Marianne Sluimer
 Frankrijk, Montgauch
 gepensioneerd

Ishak en Christine Ghatas
 België, Brussel

Tjerk en Anneke van Dijk
 Nederland, Maastricht

Ellis Koelewijn
 Duitsland, Schwerin

Albert-Jan en Jacqueline Cloo
 Nederland, Deventer

Fritz en Akky Kopp
 Oostenrijk, Wernberg
 gepensioneerd

Wouter en Maaïke van der Toorren
 Nederland, kandidaat-zendings-
 werkers voor Portugal

Anke van der Sluijs
 Frankrijk, Aude

Bram en Anne-Marie Markusse
 Frankrijk, Toulon sur Arroux
 gepensioneerd

Jeroen en Marieke Baks
 Roemenië, Vanju Mare

Marc en Jody van Eijden
 Frankrijk, Tours

David en Magda Lem
 Frankrijk, Limoges

Ina van der Put
 Frankrijk, Marseille,
 gepensioneerd

Ingrid Bordon
 Frankrijk, Marseille

Rob Roosenboom
 Oekraïne

Jacqueline Stolk
 Oostenrijk,
 Feldkirchen

Jan en Elisabeth Anema
 Portugal, Lavre

Wilfred en Marisa Kampjes
 Spanje, l'Alcora

Hendrik en Gerda Herrera
 Spanje, Castelldefels

Co Kaptein, Italië,
 Lamezia Terme
 gepensioneerd

Suzanne Bikker
 Italië, Rovereto

Thera (en Kujtim) van Dam Shala
 Kosovo, Peja (i.s.m. GZB)

Bert en Daliborka Uenk
 Kroatië, Karlovac

Sebastian en Gloria Forjan
 Slovenië, Radovljica

Rik en Machteld Lubbers
 Kosovo, Peja (i.s.m. GZB)

Maarten en Gerdien Blom
 Albanië, Tirana (i.s.m. GZB)



EUROPA'S HART HONGERT NAAR EVANGELIE

Europa verlangt... Wellicht komt de leus u inmiddels de neus uit. En misschien hebt u er ook wel uw twijfels bij. Als Europa iets verlangt, dan is het toch zeker een dikke portemonnee en veel vakantie? Toch merken onze zendingswerkers keer op keer hoe het Evangelie aansluit bij de diepste verlangens in de harten van mensen, verlangens die dieper gaan dan de portemonnee. Terugblikkend op dit jaar zijn daar vele voorbeelden van te geven.

Om dicht bij huis te beginnen: in **Maastricht** zien Tjerk en Anneke van Dijk hoe actief God bezig is met mensen. "We zien aan de ene kant dat mensen uit allerlei lagen van de bevolking duidelijk aangetrokken worden door een leven van betekenis, ontspannenheid en echtheid. En aan de andere kant zien we het verlangen bij christenen om vanuit een levende band met God te leven, als zegen voor de christenen en niet-christenen om hen heen. Gaaf om daarbij aan te sluiten in ons persoonlijk leven en werk!"

In de achterstandswijk de Dreesch, in het Oost-Duitse **Schwerin**, proeven Christiaan en Kseniya Kooiman en Ellis Koelewijn eenzelfde hang naar een betekenisvol leven. "We merken dat er een toenemende honger is, niet meer alleen van de buik, maar ook van het hart. Jezus beweegt hier wat, meer dan we zelf hadden verwacht", vertellen ze. "Het kinder- en familiefeest de Plattenpraise, dat we sinds dit jaar maandelijks organiseren, trekt tot onze verrassing bijvoorbeeld steeds meer mensen aan! Jeroen en Marieke Baks beschrijven het verlangen dat ze om zich heen zien in het Roemeense **Vânju Mare** in termen van licht en duisternis. "We wonen te midden van mensen die, vaak zonder het te weten, leven in een grote duisternis van religiositeit. Toch zien we in deze duisternis mensen die op zoek zijn naar het Licht in hun leven. Wij mogen samen met hen optrekken en hun stap voor stap de weg naar het Licht wijzen. Het is een zegen om op zo'n praktische wijze lichtdrager te zijn. Een schouder om op te leunen, een hand om te geven en een voet om naast iemand te lopen."

Dat het Evangelie zo praktisch kan werken, merken ook Wilfred en Marisa Kampjes in **Benicarló**, Spanje. "We danken God voor de ruime flat die Hij ons heeft gegeven. Hierdoor hebben we kunnen samenleven met mensen waarmee Hij aan het werk was en is", vertellen zij. "Die verschillende personen zijn soms op een wonderbaarlijke manier bij ons terechtgekomen. Het is echt een zegen om te zien hoe God hen en ons vormt en hoe we samen van Hem en van elkaar kunnen leren."

“We merken...

...een toenemende honger bij de kinderen in de wijk.
Niet meer alleen van de buik, maar ook van het hart.”

info
EUROPA

In **Tours**, Frankrijk, kunnen Marc en Jody van Eijden dankbaar terugkijken hoe God ook dit jaar weer levens van mensen veranderd heeft. “Zo kwam een jonge vrouw regelmatig langs voor gesprekken voor bevrijding, zodat ze eindelijk eens echt kon gaan leven”, vertellen ze. “Een paar keer gaf ze er de brui aan en dreigde ze ook de kerk te verlaten. Maar uiteindelijk zette ze de laatste stap en liet ze haar verleden achter zich. God heeft haar vrijgezet. En dat is maar één voorbeeld.”

Het is inderdaad maar één van de voorbeelden. Als ECM mogen we met een dankbaar en blij hart zien dat Jezus trouw is aan zijn woord: ‘Ik zal mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen! De sleutel tot succes in het zendingswerk ligt niet in onze handen, maar alleen in de handen van God. Hij is het die harten doet verlangen en zielen doet hongeren. Je zou haast kunnen zeggen: niet Europa verlangt het Evangelie, maar het Evangelie doet Europa verlangen. Naar een betekenisvol leven, naar liefde, naar goedheid, naar gerechtigheid, ja, uiteindelijk naar God, ieders Schepper...

Het is een voorrecht dat wij als ECM in zo veel landen in Europa de aangename geur van dit Evangelie mogen verspreiden. Waar wij dat precies doen, kunt u op de poster op de andere zijde van deze uitgave zien. Een leuk overzicht – plaatjes kijken! – maar ook een belangrijk overzicht. U kunt de mensen zien die zich inzetten voor de verspreiding van het Evangelie. Wilt u hen ondersteunen in uw gebeden en overwegen om hen aan het einde van dit jaar ook financieel een steuntje in de rug te geven, bijvoorbeeld door een gift aan het ECM Member Care Fund?

EUROPA VERLANGT ... HET EVANGELIE



*ECM wil heel Europa
met het goede nieuws
bereiken*

KORT NIEUWS

STEPRACE BRENGT BIJNA 30.000 EURO BIJEEN

Een kleine veertig deelnemers hebben zaterdag 19 oktober het fantastische bedrag van in totaal 29.447 euro bij elkaar gestept. Zeven deelnemers legden in twee dagen de voor het eerst georganiseerde MonsterTocht van Maastricht naar Deventer (226 kilometer!) af. De deelnemers stepten geld bijeen voor zelf gekozen zendingswerkers. Met het opgehaalde geld kunnen zij zich verder inzetten voor de missie van ECM: het Evangelie handen en voeten geven in heel Europa. Alle sponsors geweldig bedankt! Bekijk de foto's via www.ecmnederland.nl/steppen.

FAMILIE BLOM EN INGRID BORDON AANVAARD DOOR BESTUUR

Onlangs heeft het ECM-bestuur van harte de familie Blom en Ingrid Bordon bij ECM verwelkomd. Maarten en Gerdien Blom zijn met hun kinderen door de GZB naar Albanië uitgezonden voor gemeentestichtingswerk en werk in een kindertehuis. Zij maken deel uit van het ECM-toerustingsnetwerk ter plaatse. De Duitse Ingrid Bordon werkt sinds 2005 samen met ECM'er Ina van der Put in Marseille, waar ze onder meer door middel van een marktkraam relaties aanknopen om het Evangelie te delen. Ze is nu als zogenaamde 'Partner in Ministry' aan ECM verbonden. Lees meer op www.ecmnederland.nl/blom en www.ecmnederland.nl/bordon.

AGENDA

5-12 APRIL 2014: BIENNIAL

We willen u als ECM-betrokkene van harte uitnodigen voor de Biennial, de tweejaarlijkse ECM-conferentie, die aankomend voorjaar in Umag aan de Kroatische kust zal plaatsvinden. De conferentie is bedoeld voor alle ECM-zendingswerkers, ondersteunende staf en achterban en biedt een geweldige kans om in een ontspannen setting bijeen te komen voor training en reflectie op het ECM-werk. Kijk voor meer informatie en een filmpje van de laatste Biennial op www.ecmnederland.nl/biennial.

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM heeft zo'n 200 werkers in 17 verschillende landen, waaronder ruim 40 vanuit Nederland. | ECM wordt volledig gefinancierd vanuit giften. | Europa Info is een uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org

www.ecmnederland.nl

Redactie: Rianne Bonk, Hans Kuijpers, Jordi Kooiman

Foto's: eigen beheer en www.shutterstock.com

Ontwerp: Frivista | **Vormgeving:** Hans Arentsen

Giften: ING 254997 of IBAN: NL02INGB0000254997 /

BIC INGBNL2A, belastingaftrekbaar.



ECM-Nederland is een ANBI
erkende instelling

ECM-Nederland is deelnemer van:



Steun het ECM-werk
Geef uw gift via: ING 254997 of
IBAN: NL02INGB0000254997
www.ecmnederland.nl