

**Een vriendelijk woord is  
een korf vol honing, zoet  
voor de ziel en gezond  
voor het lichaam.  
Spreuken 16:24**



### *Beste familie en vrienden,*

**De eerste bijen die we dit jaar hoorden en zagen waren in de omgeving van Markelo. Roland en ik waren twee nachtjes samen weg en we wandelden door een prachtig landschap. De natuur was aan het ontluiken. Opeens hoorden we het gonzen van bijen boven ons hoofd. Zij waren van de eerste wilgenbloesem de nectar aan het verzamelen om honing te maken. Deze paar dagen weg waren voor ons ook als honing voor onze ziel en lichaam. Het begin van het einde van de corona-bependingen. Heerlijk genieten. Wandelen, fietsen, lekker eten, gewoon met z'n tweetjes.**

Ook in het Nieuwe Testament staat hoe we als honing kunnen zijn. Genezend en als een balsem. Bijvoorbeeld in Efeze 4:2: 'Wees bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde.'

### **Conferentie Boedapest**

Van 28 tot en met 31 maart mocht ik samen met drie andere werkers van ECM naar een conferentie in Boedapest over 'member care', zorg voor je co-werkers. Het thema was: Relaties in een wereld waar conflict en chaos heerst. Hebt God lief, je naaste, jezelf en je vijand. Er waren zo'n 160 deelnemers uit verschillende zendingsorganisaties. De seminars waren erg leerzaam en interessant. Thema's hierin waren bv.: Conflict resolution and forgiving your enemy (conflictoplossing en je vijand vergeven). Loving God in the midst of a crisis (God liefhebben te midden van een crisis); Loving creation (Milieu en natuur liefhebben); Loving your single teammates (Liefhebben van je single teammembers); How to deal with sexuality and gender questions (hoe ga je om met LGHBT community); Loving people with a mental health disorder (Liefhebben van



Met 2 collega's tijdens de conferentie

mensen met een psychische stoornis). Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de vele seminars waaruit we konden kiezen. De lezingen en de ochtend meditatie waren ook erg goed en leerzaam, alsook de gesprekken tijdens de koffie en de maaltijden. Tijdens een koffiemomentje sprak ik met een liefdevolle vrouw die een ernstige ziekte heeft. Een zin die mij uit dat gesprek is bijgebleven was deze: "Als je (tijdelijk) in het duister moet leven dan leer je geloven met andere zintuigen. Je leert te luisteren en te voelen."

Eén van de illustraties uit de ochtend meditatie vond ik heel bijzonder. Het thema God liefhebben midden in een wereld van conflict, pijn en chaos. De illustratie ging als volgt: Bij een mijn stond een jongen zijn vader op te wachten. Een volwassene zag hem en zei: "Wat doe je hier?" "Ik wacht op mijn vader." Waarop de man antwoordde: "je zult hem niet herkennen, want elke man die naar boven komt draagt dezelfde werkkleding en een helm. Daarbij zijn hun gezichten ook nog eens zwart van het vuil." Hierop antwoorde de jongen met zelfvertrouwen: "Maar mijn vader kent mij."

Wij kunnen God niet begrijpen, herkennen in een wereld die vuil is van pijn, ziekten en conflicten, maar God kent ons en Hij zal zichzelf aan ons laten zien. Ik was erg bemoedigd door de gedachte dat wáár wij God zoeken, en verwachten belemmerd te zullen worden door het verdriet, God Zelf Zijn liefde aan ons en onze collega's, vrienden en familie zal tonen.

### **ECM Biënnial**

Nadat ik (Carolien) weer terug was van Boedapest, hadden we de online conferentie van ECM. Roland had samen met enkele andere ECM'ers de elf seminars georganiseerd. Er waren verschillende onderwerpen bv.: Creation care met Martine van Wolfswinkel van 'A Rocha Nederland'; Recovering life in nature; Understanding and caring for the hearts of our missionary kids. Naast de seminars waren er meditatie rond Johannes 15. We hadden een themalied: Abide door Aaron Williams. Een prachtig lied met daarin de geloofsbelijdenis dat we afhankelijk zijn van God. Ondanks dat de conferentie online was, was het met behulp van het online platform Gather toegankelijk en interactief. Het was heel inspirerend. Van beide conferenties heb ik titels van boeken opgeschreven die ik graag wil gaan lezen.





ECM online conferentie achter de schermen



Roland 60 jaar



BBQ na de regen tijdens het weekend waarin we Roland zijn verjaardag hebben gevierd



member care conferentie in Budapest: "zorg voor je co-werkers"

## Pasen

Het was fantastisch om Pasen te vieren te midden van de gemeente. Nog steeds kan ik er niet over uit hoe geweldig het is om bij elkaar te zijn zonder mondkapjes of anderhalve meter afstand! Samen te getuigen van Jezus Christus de Opgestane Heer. We begonnen vroeg, om 6 uur 's morgens, met een gezamenlijke viering van verschillende kerken op de St. Pieter in Maastricht. Een interactieve wandeling waarin we de vrouwen ontmoetten die vertelden van de gekruisigde Jezus, de engelen die ons vertelden dat Hij niet in het graf was, de vrouw Maria die vertelde dat Jezus leeft en samen tijdens de opkomst van de zon verschillende liederen zongen. Daarna hebben we lekker met elkaar ontbeten. Geweldig dat we juist met Pasen opnieuw mochten zien dat we Christus volgen en niet een geloofsgemeenschap. Jezus doorbreekt de muren van de kerken die wij zelf hebben gemaakt en vanuit Zijn genade mogen we samen vieren dat we gered zijn.

## Dankbaarheid

We zijn dankbaar voor de zendingswerkers in Oekraïne. Dankbaar dat ze veilig zijn. We zijn God dankbaar dat Hij op allerlei manieren heeft voorzien. In het kerkgebouw en het 'New Hope Centrum' waar onze Oekraïense ECM zendingwerkers werken, hebben ze bedden gemaakt. Inmiddels hebben meer dan 1000 vluchtelingen daar geslapen voordat zij verder trokken naar o.a. Polen. Inmiddels heeft het crisisteam van ECM een fonds opgericht waaruit o.a. één keer per drie weken transport voor voedsel en benodigde materialen is opgezet.

Zendingswerkers in Polen en Kroatië zijn betrokken bij opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne en er is geld beschikbaar voor een jaarsalaris voor een counselor die kan helpen met traumaverwerking. Ook zijn we dankbaar dat onze internationale directeur Simon Marshall ons team in Lviv met Pasen heeft bezocht en bemoedigd.

Een anonieme gever heeft geld in ons huis is achtergelaten. Wat zijn we hier dankbaar voor. Wat een mooi geschenk.

We zijn dankbaar voor Roland dat hij nu 60 is en dat we dat met de familie konden vieren.

We zijn dankbaar dat Rhiannon mag gaan studeren in Nijmegen. En dat Leonie een stageplek heeft gekregen in ziekenhuis De Gelderse Vallei. We zijn dankbaar dat Roland 60 is geworden en dat we dat met elkaar mochten vieren met een gezellig familieweekend.

Dank je wel voor je meeleven en gebed.

Hartelijke groetjes

*Roland, Carolien,  
en de kinderen.*

COLOFON

ANBI

ecm  
Europe for Local Impact

**MISSIONSMITHS** | Ontwikkeling en gemeentestichting in Zuid-Limburg in samenwerking met ECMI |

MISSIONSMITHS is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een [gift over te maken](#) op: NL021NGB0000254997, st. ECM

Nederland o.v.v. fonds  
MISSIONSMITHS | Maatschap  
MISSIONSMITHS, Ellecuyngaard 22,  
6227 EA MAASTRICHT,  
0433110153, [roland.smith@ecmi.org](mailto:roland.smith@ecmi.org)

| ECM-Nederland, Postbus 861,  
7400 AW Deventer,  
Nederland, 0570-637537,  
[www.ecmnederland.nl](http://www.ecmnederland.nl), [www.ecmi.org](http://www.ecmi.org)  
[ecmnederland@ecmi.org](mailto:ecmnederland@ecmi.org)

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: [www.ecmnederland.nl/privacy-statement](http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement)