



European Christian Mission  
Nummer 308  
December 2010

**ecm** info

**EUROPA**

Europa  
**verlangt**





# Op koers...

In heel Europa maken ouders zich zorgen over waar het naar toe gaat met de jeugd. Waar ouders grip verliezen, ontstaat zorg over wat de koers bepaalt van hun kinderen. Met welke waarden en normen vullen zij hun leven in? Hoe veilig en solidair zal de samenleving morgen zijn? Het evangelie biedt richting en hoop. Altijd en overal. Daarom biedt Jacqueline Stolk hangjongeren in het Oostenrijkse Feldkirchen een veilige plek om hun doel en koers te doordenken en gaandeweg hun rugzak met andere waarden en verlangens te vullen.

## “WIJ ZIEN EEN ANDER EUROPA, EN DAT IS GEEN UTOPIA”

Europeanen verlangen.  
Ze willen geluk, liefde, zekerheid,  
een goed leven. Net als ieder ander.  
ECM verlangt ook.  
Het verlangt dat Europa God zal vinden.  
Hoe? “Door liefdevolle gemeenschappen.  
Zó kan Europa veranderen.”

Europa is groot en bontgekleurd, maar één ding hebben haar inwoners gemeen: ze verlangen. Die zuiplap bijvoorbeeld, die in een groezelig steegje van een Roemeense stad met zijn gebroken lijf om een beter leven schreeuwt. Of die straatkinderen, die weliswaar iedere dag weer genoeg eten bij elkaar scharrelen, maar geen enkele hoop voor de toekomst hebben. Of die Ossies in Duitsland, die door torenhoge werkloosheid en sociale isolatie moedeloos hun leven uitzitten.

Maar denk ook dichterbij, bijvoorbeeld aan die buurman met zijn gelikte auto, ruime huis en voorbeeldige gezinnetje. Lest welvaart de dorst, stilt geld en status de honger? Misschien werd het ooit geloofd, inmiddels komt men erop terug. Ook die bankier zoekt iets van blijvende waarde, ook die ICT'er zoekt een geestelijk leven.

“Het zit bij ons mensen ingebakken”, zegt directeur Hans Kuijpers van ECM-Nederland. “We willen geluk, vrede, goede dingen. We willen geborgenheid en onderlinge liefde, we willen leven in een harmonieuze samenleving.”

Uiteindelijk schuilt daar een dieper verlangen achter, zegt Hans. Een verlangen, soms onbewust, naar ‘iets’ of iemand die onze verlangens vervullen kan. “Ten diepste zijn mensen religieus. Diep van binnen verlangen ze naar God, al zal men dat niet snel zo zeggen.”

*“We willen iedereen mobiliseren om mee  
te bouwen aan een ander Europa”*

Maar ook al zijn vele Europeanen huiverig om God te noemen, ECM is ervan overtuigd dat Hij het antwoord is op Europa's verlangen en wil zoveel mogelijk mensen helpen die bron te vinden.

Hoe? “Door liefdevolle gemeenschappen die, in de voetsporen van Jezus, het evangelie doorgeven met hun woorden en daden. Zó kan Europa veranderen”, zegt Hans. “We verlangen dat er overal bloeiende gemeenten zullen ontstaan. Gemeenten die open en liefdevol, met de ogen van Jezus naar hun omgeving kijken. Want liefde bloeit in iedere context. Liefde lost iets op. Liefdevolle gemeenschappen veranderen de omgeving, de streek, de provincie, het land, Europa, de aarde, alle volkeren. God wil het, God vraagt het.”

“Onze zendingswerkers helpen zulke gemeenten te stichten en op te bouwen, zodat de plaatselijke bevolking er niet alleen voor staat. Maar dat is niet het enige: we willen iedereen in ons eigen land mobiliseren om mee te bouwen aan een ander Europa. Want wij zien een ander Europa. En dat is geen Utopia.”

**Roland & Carolien Smith**  
• MAASTRICHT, NEDERLAND

“Mensen denken dat religie niets met hun dagelijks leven te maken heeft. Ze willen gezellig leven en genieten van hun gezin, verenigingsleven en omgeving. Netjes, rustig en efficiënt. Onze diepe wens is dat de mensen wakker worden en beseffen dat God echt van hen houdt en dat Hij een plan voor hun leven heeft.”



**Tjerk & Anneke van Dijk**  
• MAASTRICHT, NEDERLAND

“Veel katholieken die wij kennen, zijn het zicht op de Herder kwijtgeraakt. Ze hebben geen vertrouwen meer in de kerk en in mensen. Toch zijn ze nog wel op zoek naar iets diepers, naar onvoorwaardelijke liefde. Ze zijn dorstig naar Jezus. Dat raakt ons.”



**Christiaan & Kseniya Kooiman** • SCHWERIN, DUITSLAND

“Bij de mensen om ons heen zien we hopeloosheid, als gevolg van tientallen jaren van atheïstisch beleid. De één zoekt werk, geld en geluk om te ontsnappen uit dit ‘Scheißleben’, de ander berust in zijn lot. Wij verlangen dat deze mensen échte hoop krijgen, die ons in Jezus gegeven is. Juist ook degenen die aan het einde van hun lange leven zonder God staan.”



**Suzanne Bikker** • ROVERETO, ITALIË

“Twee dingen raken me als ik de mensen hier zie: ze zijn ervan overtuigd dat ze zich geen zorgen hoeven maken over het oordeel van God, omdat ze alle katholieke sacramenten hebben ontvangen, en ze zijn bang voor alles wat niet katholiek heet, alles wat onbekend is. Ze beseffen niet dat het om een persoonlijke relatie met de Here Jezus gaat. Mijn wens is dat iedereen de Heer zal leren kennen en in alles wat hij doet, denkt en verlangt een volgeling van Jezus zal zijn.”



**Thera van Dam** • PEJA, KOSOVO

“Mijn verlangen is dat de kinderen hier niet worden afgewezen, maar dat ze volledig mogen genieten van het leven. Dat ze weten dat ze waardevol zijn.”



**Co Kaptein** • LAMEZIA TERME, ITALIË

“Mensen zoeken naar zekerheid in hun leven, bijvoorbeeld door een goede sociale positie en een vaste baan. En ze proberen geluk te ervaren door allerlei materiële zaken. Ik verlang dat die mensen gaan beseffen dat het leven kort en betrekkelijk is en hoe noodzakelijk het daarom is om Jezus te kennen. Want pas dán zullen ze het echte geluk ervaren.”







**Jeroen & Marieke Baks • TIMISOARA, ROEMENIË**

“De enorme crisis en corruptie in dit land geeft mensen een zeer negatief zelfbeeld. Ze zijn niet trots op hun volk en hebben geen hoop op een betere toekomst. Wij verlangen dat de Roemenen hun hoop en vertrouwen in Jezus gaan vinden. En dat de manier waarop christenen met elkaar omgaan het verschil gaat maken in de Roemeense samenleving.”

**Gerard & Gerdien Willemsen • KIRUNA, ZWEDEN**

“In Noord-Zweden heeft men het materieel bijzonder goed, maar mensen ervaren een enorme leegte. Op tv zei iemand pas dat volksziekte nummer één ‘pijn in de ziel’ is. Wij hopen dat we als kerk nieuwe wegen vinden om het christelijk geloof actueel en relevant te maken voor de geseulariseerde Zweden van vandaag. Dat we een kerk kunnen zijn voor alle aspecten van het leven, voor alle leeftijden, voor alle omstandigheden.”



**Rob Roosenboom • OEKRAÏNE**

“Mensen zijn niet op zoek naar God, maar God wel naar de mens. Door moeilijke omstandigheden als ziekte, scheiding, ontslag of dood gaan mensen naar de zin van het leven zoeken. Mijn doel is dat mensen de Here Jezus mogen leren kennen als Heiland en Verlosser. Zonder hem zijn ze reddeloos verloren, maar mét Hem ontvangen ze echt geluk.”

# Geraakt door Europa's verlangingen

Ze hebben huis en haard verlaten om het evangelie te verspreiden in Europa en te bouwen aan Gods kerk: de 35 zendingswerkers van ECM Nederland.

Wie zijn ze en wat is hun verlangen voor Europa?

**ECHTE RELATIES • ECHTE HOOP • I**



**Jacqueline Stolk • FELDKIRCHEN, OOSTENRIJK**

“Jong en oud zijn in Oostenrijk ‘doelloos’ op zoek naar rust en vrede in hun leven. Ze zoeken naar goede relaties, maar juist daarin lijden ze schipbreuk, zeker in een samenleving die steeds meer vereenzaamt. Ik wens dat ze rust krijgen die van binnenuit komt, geborgenheid bij God en de hemel als doel voor hun leven.”

**Fritz & Akky Kopp • KÖSTENBERG, OOSTENRIJK**

“Naar buiten toe zijn de mensen heel vriendelijk en aardig, maar daarachter schuilt vaak diepe ellende. Vooral in de relaties in gezinnen. Ze weten niet hoe ze met conflicten en spanningen om moeten gaan en stoppen het daarom weg. Vergeven wordt er maar heel weinig. Dat raakt ons diep. Wij hopen dat deze mensen Jezus leren kennen, in een gemeente geborgenheid vinden en vandaaruit leren hoe je kunt leven: vanuit vergeving.”



**Jan & Elisabeth Anema  
• LAVRE, PORTUGAL**

“Wat ons raakt in Portugal? De triestheid en de leegte, het gebrek aan liefde en aandacht. De mannen zoeken gezelligheid in café's, terwijl vrouwen thuisblijven en vol trots laten zien hoeveel medicijnen ze wel slikken tegen depressiviteit. Ze snakken naar aandacht en waardering. Wij hopen dat ze echte liefde zullen vinden. Meer nog: dat ze ontdekken wie liefde is. Jezus!”

**Wilfred & Mariska Kampjes • ONDA, SPANJE**

“De mensen hier in Spanje hebben het evangelie binnen handbereik. De cultuur zit vol christelijke tradities en iedereen weet wat de Bijbel is. Maar door het kerkelijke verleden onder Franco en de ‘vrijheid’ die er nu is, wijzen ze het evangelie af en zoeken ze hun geluk ergens anders. In natuurbewegingen, yogacentra, loterijen... Het is onze wens dat ze God op een andere manier leren kennen. Niet als de God van de ‘kerk’, maar als de God die de mensen heeft geschapen en een echte relatie met hen wil.”



**Bert & Dalibora Uenk • SEVERIN, KROATIË**

“Wij zouden willen dat mensen in Kroatië de oplossing voor hun problemen niet zoeken bij de regering, de EU of hun werkgever, maar dat ze hun focus verleggen naar God en meer van Hem verwachten.”

**ECHT GELUK • ECHTE LIEFDE • ECHTE RUST • ECHTE LIEFDE • ECHTE VERGEVING • ECHT**

**Kees & Wieteke Postma • TRAMORE, IERLAND**

“De mensen hier verlangen naar economische zekerheid, want de werkloosheid is hoog. Ook zoeken ze naar zingeving en liefde. Velen drinken hun problemen weg in één van de 34 pubs van Tramore. Onze diepste wens is dat de oude fundamenten in hun hart worden afgebroken en dat we daar onder Gods leiding een nieuw, stevig fundament kunnen leggen, zodat de bevolking van Tramore Jezus mag vinden en verkondigen.”



**David & Magda Lem • LIMOGES, FRANKRIJK**

“Het raakt ons dat maar zo weinig mensen weten wie Jezus is. Ze zoeken naar succes in het leven en zekerheid voor de toekomst, wat zich uit in materialisme en egoïsme, gedreven door angst. Wij hopen dat ze vrede zullen vinden in een op Jezus gericht leven.”



**Bram & Annemarie Markusse • LA BASTIDE SUR L'HERS, FRANKRIJK**

“Veel mensen zijn ongerust over de toekomst. Kijk maar naar de demonstraties en stakingen van de afgelopen tijd. Ze verlangen 'vrijheid, gelijkheid en broederschap'. Wij hopen dat ze hun 'zekerheden' durven loslaten en hun leven aan God zullen toevertrouwen.”



**Marc & Jody van Eijden • TOURS, FRANKRIJK**

“Mensen verlangen ernaar zich gelukkig te voelen, bijvoorbeeld door het vinden van werk, een huis, een partner, kinderen, liefde. Vaak is dat de zingeving die ze denken nodig te hebben. En als het niet lukt, gaan ze op zoek naar iemand die daarbij kan helpen, zoals God. Wij hopen dat mensen Jezus zullen gaan volgen om wie Hij is, als zijn toegewijde discipel.”



**Ina van der Put • MARSEILLE, FRANKRIJK**

“Het spreekwoord 'ieder huisje heeft zijn kruisje' gaat nog steeds op. En de zorgen en het verdriet nemen alleen maar toe in deze crisistijd. Mensen leven onder een voortdurende stress en verlangen naar liefde, vriendelijkheid en rust in een onrustige wereld. Mijn diepste wens is dat zij de Here Jezus mogen leren kennen als verlosser en Heer.”

**Peter & Marianne Sluimer • MONTGAUCH, FRANKRIJK**

“Het valt ons op dat er hier in de Pyreneeën niet of nauwelijks eerbied voor God is. Het lijkt wel alsof God geen plaats heeft in de Franse harten. Materialisme en hedonisme spelen daarentegen een grote rol. Wij hopen en bidden dat onze kleine gemeente in Saint Giron, de enige evangelische gemeente in de wijde omtrek, meer en meer mag uitgroeien tot een fel brandend licht in deze diepdonkere plek van Zuid-Frankrijk.”



**Anke van der Sluijs • SAINT GIRONS, FRANKRIJK**

“Zo weinig mensen in deze streek kennen God. Ze zijn soms zo wanhopig, zo eenzaam. Verdwaaled zonder werkelijke houvast. En dat terwijl ze er zo naar zoeken. Ze willen geliefd zijn, zich waardevol voelen en zichzelf kunnen zijn. Ik hoop dat ze werkelijk God leren kennen. Niet alleen voor het eeuwige leven, maar ook om vandaag met Hem te kunnen leven.”

# EUROPA VERLANGT...

## WAT KUNT U GEVEN?

Deventer, december 2010

Beste lezer,

Bouw met ons mee aan een ander Europa. Aan een Europa met hoop en saamhorigheid vanuit het evangelie. Europa verlangt ernaar. Ten diepste verlangen de Europese volken naar vrede, geborgenheid, gerechtigheid en naastenliefde.

Word deel van deze missie!  
Geef uw gift via: ING 254997

Stel je voor dat overal in Europa liefdevolle christelijke gemeenschappen de weg wijzen, in woord en daad. Dat is geen vaag Utopia. God wil het.

Word deel van deze missie. Dat kan door bijvoorbeeld een financiële bijdrage te doen. Met uw gift kunnen wij mensen mobiliseren en ondersteunen in hun gedeelde missie voor een ander Europa.

Word donateur en gebruik de antwoordkaart, de acceptgiro of bezoek onze website:  
[www.ecmnl.nl/geven](http://www.ecmnl.nl/geven).

Hartelijk dank,



Hans Kuijpers, directeur ECM-Nederland



*“Het is een feest te zien dat er moedige mensen zijn die zich willen inzetten voor evangelisatie wat leidt tot gemeentegroei en -stichting.”* • Johan Lukasse, voorzitter bestuur ECM-International



*“God is niet alleen een God van wonderen ver weg, maar ook van wonderen dichtbij. Mijn verlangen is dat steeds meer christenen in Europa zullen ontdekken wat God door hen heen wil doen.”* • Claudia Vink-Nijhof, bestuurslid ECM-Nederland



### COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons.

ECM heeft ruim 160 werkers in 17 verschillende landen, waaronder 35 vanuit Nederland | ECM wordt volledig gefinancierd vanuit giften | Europa Info is een uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, 0570-637537 | [ecmnl@ecmi.org](mailto:ecmnl@ecmi.org) | [www.ecmnederland.nl](http://www.ecmnederland.nl) | Redactie: Jordi Kooiman, Rianne Bonk, Hans Kuijpers, Frivista | Ontwerp: Frivista | Giften: ING 254997, belastingaftrekbaar.



ECM-Nederland is een ANBI erkende instelling

ECM-Nederland is deelnemer van:



**NIEUWS** • We werken aan een nieuwe website. Bekijk alvast een voorproefje op [www.ecmnederland.nl](http://www.ecmnederland.nl)!

**AGENDA** • Van Mokum tot Mumbai  
28-30 december [Mission2010.nl](http://Mission2010.nl)

Tussen kerst en oud & nieuw vindt er een uitdagende conferentie voor jongeren plaats in hartje Amsterdam. Op [Mission2010.nl](http://Mission2010.nl) leer je in kennis en praktijk meer over een missionaire levensstijl in binnen- en buitenland. Van Mokum tot Mumbai. ECM is één van de deelnemende organisaties. Meld je nu aan op [mission2010.nl](http://mission2010.nl).