

Europa verlangt... hulp!

info
ecm

EUROPA

112

European Christian Mission bestaat 112 jaar. Sinds 1904 zet ECM zich in voor de verspreiding van het Evangelie in Europa. Die roeping is onverminderd belangrijk. Europa is in crisis en het Evangelie is het enige betrouwbare alarmnummer. Gods Woord redt en verlost!

MARC VAN EIJDEN EN HET ECHTE GELUK VOOR EUROPA	2
EUROPA VERLANGT EEN BETROUWBAAR ALARMNUMMER	4
COLUMN: GRIEKSE TRAGEDIE, WEGENS SUCCES HERHAALD	7

Vijf keer het echte geluk voor Europa



MARC VAN EIJDEN (46)
TOURS, FRANKRIJK

FUNCTIE BINNEN ECM:
VELDLEIDER EN
GEMEENTEOPBOUWERKER
ACTIEF BIJ ECM
SINDS 1997

ECM wil door middel van liefdevolle gemeenschappen overal in Europa meebouwen aan een nieuwe wereld van liefde, vrede en gerechtigheid. De ‘grondwet’ van dat koninkrijk is te vinden in Jezus’ zaligsprekingen in de Bergrede. In deze rubriek kiest telkens iemand uit het ECM-netwerk vijf zaligsprekingen en reageert erop.

1 Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

“Verkoopt u zalfolie?” Tja, zo’n vraag krijg ik niet iedere dag. “Misschien is het goed als u mij vertelt waarom”, antwoordde ik. “Zalfolie om problemen weg te zalven.” Na een afspraak en een diep gesprek was de man bewogen en bemoedigd. Maar daarna heb ik nooit meer van hem gehoord. Waarom willen de mensen wel de hemel, maar niet zijn Eigenaar?

2 Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkst vinden. Want God zal hun moeite belonen.

Een moeder en haar volwassen dochter, beiden actief in een kleine school, worden voortdurend getest door een niet-christelijke collega. Hun collega erkent haar nood en haar behoefte aan Gods vrede, maar ze wil zich nog niet overgeven aan Jezus. Omringd door gebed en vastbesloten houden deze moeder en dochter vast aan wat Jezus hun geleerd heeft. En het mooie is dat God hun de zelfbeheersing, kracht, moed en vrede geeft om moedig door te gaan!

3 Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.

“Ja, maar...” is een vaak gehoord antwoord op de uitdaging om met Jezus te wandelen. Gelukkig zijn er ook mensen die God zien handelen in hun leven. Zoals de jongeman die, na gebeden te hebben, besloot om

eerlijk te zijn over het contract dat zijn baas wilde voorstellen aan een klant. Het contract ging daardoor niet door. Maar een halfjaar later lag er een beter, eerlijk contract op tafel, tot tevredenheid van de drie personen.

4 Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Tijdens een woelige vergadering tussen hele boze ouders en verschillende autoriteiten mocht ik mijn stem verheffen om eerlijk en met respect te spreken. De atmosfeer veranderde meteen, zodat een goed gesprek mogelijk werd en er weer hoop was. Sindsdien bekijkt men ‘meneer de dominee’ met andere ogen. Het échte geluk is niettemin voor hen die vrede sluiten met God, zoals de pas overleden Julie, die nu geniet van haar hemelse Vader.

5 Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

In deze wereld hebben we altijd te lijden, zo is het lot der mensen. Beter is het dus om te lijden omwille van Jezus, want dan kennen we ook de troost van zijn realiteit. Als zendingswerker heb ik een streep door mijn aardse ambities gezet en heb ik het ‘recht’ om behandeld te worden zoals men het maar goeddunkt, al is mijn lijden niets in vergelijking met dat van vervolgte christenen. Maar wat is het dan mooi om te zien hoe God levens verandert, en daar dicht op betrokken te zijn!

ECM bouwt
overal in Europa mee
aan Gods nieuwe wereld.
Hier is geld voor nodig.
Bouwt u mee?
Geven kan via
NL02 INGB 0000 2549 97
tnv ECM Nederland.



Het échte geluk is voor hen die
vrede sluiten met God



Europa verlangt een betrouwbaar alarmnummer

“Belangrijke doorbraken vinden vaak plaats in een crisis”

Begin april nam een recordaantal van ruim 450 deelnemers deel aan de ECM Biennial in Kroatië. De conferentie draaide om het thema: ‘Geïnspireerd door het Evangelie, gevormd door onze waarden’. In een vraaggesprek vertelt ECM Nederland-directeur Hans Kuijpers wat dit thema te maken heeft met het alarmnummer 112.

Elke twee jaar organiseert ECM de Biennial, een internationale conferentie voor alle zendingswerkers in het ECM-netwerk. Met ruim 450 deelnemers was de Biennial van dit jaar een belangrijk moment van toerusting en bezinning. Aan zo'n week van ontmoeting, bijtanken, nieuwe inspiratie opdoen en een spiegel voorgehouden krijgen, is grote behoefte. Hans Kuijpers: “Juist door de turbulentie van deze tijd en de complexiteit van de crisis in Europa is het enorm belangrijk dat alle schakels in ons netwerk goed zijn toegerust en bemoedigd. God is erbij, maar met de voeten in de modder aan het zendingfront heb je als zendingswerker behoefte aan onderlinge reflectie en steun in het zoeken naar Gods leiding.” Tijdens de Biennial werd de uitkomst gepresenteerd van een visieproces dat ECM de afgelopen twee jaar organisatiebreed heeft doorlopen. Onder de titel *Europa's crisis* werden verschillende kansen geformuleerd die de meervoudige Europese crisis biedt.

WAT WORDT BEDOELD MET EEN MEERVOUDIGE EUROPESE CRISIS?

Kuijpers: “Daarmee bedoelen we dat zich op verschillende terreinen tegelijk een crisis afspeelt. Die verschillende crises staan niet op zichzelf, ze versterken elkaar. Er is een economische crisis, met stagnerende economieën, hoge schuldenlasten en werkloosheid. Dat geeft voeding aan de politieke crisis, met afbrokkelende traditi-

onele partijen, opkomend populisme en anti-Europese sentimenten. Dat loopt weer parallel aan de sociale crisis, met groter wordende verschillen tussen arm en rijk en een generatie jongeren die aan de kant komt te staan. Alle onzekerheid lijkt te worden aangewakkerd door de migrantenstroom, met een versterkend effect op de politieke verschuivingen. Daarnaast is er ook een religieuze crisis, met aan de ene kant het verder afbrokkelend christendom en aan de andere kant een instroom van andere religies, met name de islam. De Europese leiders weten hier niet goed raad mee, zodat we tegen de grenzen aanlopen van grondrechten als vrijheid van meningsuiting en godsdienst. En dwars door alles heen is er nog de crisis van de klimaatsverandering en de behoefte aan bescherming van de natuur.”

DAT LIJKT EEN NOGAL ALARMEREND BEELD. HEEFT DIT NUMMER DAAROM HET OPDRUK '112' GEKREGEN?

Kuijpers: “Ha ha, ja natuurlijk, maar dan wel met een knipoog naar het feit dat ECM dit jaar precies 112 jaar bestaat en dat wij willen bouwen aan een ander Europa. In 1904 begon ECM als een gebedsbeweging in een internationale crisis, met ook toen veel migraties. Belangrijke doorbraken vinden vaak plaats in een crisistijd. Het is belangrijk dat we ons als christenen niet vastklampen aan de goede oude tijd, toen het christendom nog bloeide en de

Maak doorgaande toerusting en bemoediging zoals die ook op de Biennial plaatsvindt mogelijk door uw gift aan NL02 INGB 0000 2549 97 tnv Stichting ECM Nederland o.v.v. 'Permanent Education Fund'.

“We mogen niet onderschatten welke kansen dit moment in de geschiedenis ons biedt om het Evangelie op een nieuwe manier te laten klinken”

kerken vol zaten. We kunnen de klok niet terugzetten. Tegelijkertijd mag angst niet onze drijfveer zijn. Als de seculiere wereld met de nodige stelligheid voorspelt dat de kerk in rap tempo uit Europa zal verdwijnen, onderschatten zij de veerkracht van het christelijk geloof en de kracht van de belofte van Jezus, dat Hij zijn kerk zal bouwen zolang deze wereld bestaat.”

MAAR DAN ALLEEN BUITEN EUROPA?

“Daar geloof ik niks van. De kerk van de toekomst zal er zeker anders uitzien dan wij gewend zijn, maar het Evangelie past in alle tijden en in alle plaatsen. Er zijn altijd en overal mensen die hongeren en dorsten naar vrede, gerechtigheid en saamhorigheid. Ook in Europa. We mogen niet onderschatten welke kansen dit moment in de geschiedenis ons biedt om het Evangelie op een nieuwe manier te laten klinken. Maar we moeten daarvoor wel op onze schreden terugkeren, want zoals het nu gaat, lukt het niet. Kijk maar om je heen.

DAT IS EEN OPROEP TOT BEKERING?

“Inderdaad. Bekeert u, volken van Europa, op zoek naar Gods nieuwe wereld, die nabij

is, en werkelijk een hemel op aarde is. Een paradijsje, zou een Amsterdammer zeggen.”

DAT LIJKEN POLITIEKE IDEALEN, DAT IS TOCH NOG GEEN BEKERING TOT CHRISTUS?

“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Er staat niet: ‘Zoek liever eerst naar God.’ Het zicht op de Koning komt via zijn Koninkrijk. Uw rijk kome, uw wil geschiede hier op aarde, net zo goed als in de hemel. Door als volgelingen van Jezus te leven en discipelen te maken, maken wij Jezus’ wederkomst al een beetje zichtbaar. Samen zijn wij immers het lichaam van Christus. Totdat Hij zelf komt.”

Tijdens de Biennial werden de aanwezigen bemoedigd en aangespoord om in hun gemeentestichtingswerk en discipelschapsvorming specifiek aandacht te hebben voor een drietal strategische prioriteiten: benut de vele partnerschappen die ECM heeft, geef ruimte aan de nieuwe generatie geestelijke leiders en wees je bewust van je profetische stem in het turbulente Europa. ECM is er klaar voor.

**RUIJ 450 MENSEN
BEZOCHTEN DE
BIENNIAL**



**TIP VANUIT
DE BIENNIAL**

Handel niet uit
nostalgie of uit angst.
Handel vanuit de kans
die God je (kerk) op dit
moment geeft.



PRESENTATIE VAN EUROPA'S CRISIS



TOERUSTING EN BEMOEDIGING

In beeld: Wedding, Berlijn

Berlijn,
Duitsland

ECM bouwt overal in Europa mee aan liefdevolle gemeenschappen die in de voetsporen van Jezus treden en het goede nieuws met woord en daad verspreiden. In deze rubriek lichten we telkens een gemeente uit. Dit keer: het gemeentestichtingsproject Batik in het Berlijnse stadsdeel Wedding.

“Dit is de meest veelkleurige groep mensen die ik ooit heb gezien.” Zendingswerker Richard is duidelijk over de opvallendste karakteristiek van de Batik-gemeente: verscheidenheid. De gemeente is een prachtige weerspiegeling van de inwoners van stadsdeel Wedding. Vluchtelingen, immigranten, singles, young professionals, artiesten, alleenstaande moeders, patchworkfamilies en vele andere groepen zijn vertegenwoordigd.

Richard en zijn vrouw Ali verhuisden in januari vorig jaar van Sydney naar Berlijn om het ECM-team daar te versterken en de gemeente verder op te bouwen. In Australië werkte het echtpaar al intensief met mensen uit verschillende culturen en in Berlijn zetten ze dat voort. “We willen een plaats zijn voor intercultureel gemeente-zijn”, zegt Richard. “Op die manier willen we deze wijk bereiken.”

“Veel mensen in deze stad hebben hun thuis verlaten om hier iets nieuws op te bouwen”, vervolgt Richard. “Aan onze bijbelstudies op woensdag doet bijvoorbeeld een jongen mee die gevlucht is uit Libanon, omdat Hezbollah hem probeerde te rekruteren. Maar ook onze Italiaanse buurvrouw is ‘gevlucht’, voor het strenge katholicisme op Sicilië. Zij probeert het hier als zangeres.”

Richard en Ali helpen deze mensen om hun weg te vinden, in Berlijn én in het geloof. Dat gaat vaak heel spontaan, door mensen bij hen thuis uit te nodigen. Of door het maken van muziek, want Richard is behalve theoloog ook professioneel jazzmusicus.

Verder is er iedere zondag een dienst, met een bijbellezing in maar liefst acht verschillende talen. Daarbij zitten rijke, blanke Duitsers naast arme Syrische vluchtelingen, en dat zonder vijandschap. “Dat is een geweldig getuigenis”, vindt Richard. Het Evangelie doorbreekt werkelijk grenzen.



COLUMN

Griekse tragedie, wegens succes herhaald

Getuigen van Christus betekent niet alleen Hem verkondigen, maar ook Hem naleven. Voor-leven door na-leven doet volgen. Na Hemelvaart dus niet te veel naar de hemel blijven staren. Want door Pinksteren is Gods plan met de wereld voor iedereen verstaanbaar en relevant geworden. Zowel voor de Griek als voor de Jood. Aan de slag dus.

Bijzonder dat de Grieken ook vandaag weer een bijzondere rol spelen in ons midden, met een sleutel voor een nieuw Europa. Wat zou Paulus op de Areopagus van het postchristelijke Europa doen?

Een projectie van Handelingen 17: “Paulus was hevig verontwaardigd bij het zien van zo veel alternatieve overtuigingen. In de vrije markt, waar alles gebeurt, ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof, Grieken en de vele vreemdelingen die er woonden. Dat waren allemaal mensen die voor niets anders tijd hadden dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Want de wereld draait door en stilstaan is achteruitgaan.”

Paulus wordt zowaar uitgenodigd voor een lezing, want wie weet heeft hij iets nieuws. “Complimenten voor de manier waarop jullie in alle opzichten respectvol zoeken naar zingeving”, begint hij. Vervolgens sluit hij aan bij waar zij mee bezig zijn: het zoeken naar een onbekende bron en een onbekend fundament voor een duurzame samenleving. Voor wie iets nieuws zoekt, heeft hij iets nieuws.

Mogen u en ik door de geest van Pinksteren het Goede Nieuws van alle tijden als Nieuw Nieuws voor vandaag verkondigen én uitleven. Iemand zei het eens prachtig: in onze liefde voor de ander kunnen we gestalte geven aan Jezus' wederkomst. Zijn lichaam wordt door de wolken al een beetje zichtbaar.

Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland

Europa verlangt... hulp

Het Evangelie is een
uitgestoken hand



KORT NIEUWS

Huwelijk

Ellis Koelewijn, ECM-zendingswerker in Schwerin, is afgelopen februari met David getrouwd. David kwam een paar jaar geleden als vluchteling uit Syrië naar Duitsland en is in de buurt van Schwerin tot geloof gekomen. Hun bruiloft vormde een waar feest in de wijk waar Ellis en haar teamgenoten wonen en werken. De gemeentelijke wijkcoördinator zei tijdens een publieke bijeenkomst: "Ellis und David, das ist unser Traumpaar!"



Steun Patchwork Center

Ellis Koelewijn en haar teamgenoten in Schwerin zijn God dankbaar dat Hij na jaren van gebed vrij plots de mogelijkheid heeft gegeven om – mits de financiën rondkomen – een leegstaande hal in hun wijk aan te schaffen. Na renovatie zal deze hal een verscheidenheid aan functies krijgen (vandaar de naam Patchwork Center), waarmee de wijk gediend wordt en het Evangelie handen en voeten krijgt. Lees meer op www.ecmnederland.nl/schwerin, waar het team onder meer vraagt om bidders, geïnteresseerde partnerkerken, praktische hulp en financiële steun.

AGENDA

15 oktober: ECM StepRace 2016

Voor het elfde jaar op rij vindt op zaterdag 15 oktober in en om Deventer de ECM StepRace plaats. Tijdens de StepRace stappen tientallen mensen zo veel mogelijk rondes van tien kilometer om geld in te zamelen voor hun zelfgekozen ECM-fonds. Lever een bijdrage door mee te stappen, mee te helpen in de StepCrew of een stepper te sponsoren. Ga naar www.ecmnederland.nl/steppen voor meer informatie.



COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM heeft zo'n 200 werkers in 17 verschillende landen, waaronder ruim 40 vanuit Nederland. | ECM wordt volledig gefinancierd vanuit giften. | **Europa Info** is een uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, 0570-637537

| ecmnederland@ecmi.org

| www.ecmnederland.nl

Redactie: Jordi Kooiman, Rianne Bonk, Hans Kuijpers

Foto's eigen beheer en www.shutterstock.com

Ontwerp: Johanne de Heus

Vormgeving: Hans Arentsen

Giften: IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 / BIC INGBNL2A, belastingaftrekbaar.



ECM-Nederland is een ANBI erkende instelling

ECM-Nederland is deelnemer van:



*Steun het ECM-werk
Geef uw gift via IBAN:
NL02 INGB 0000 2549 97
www.ecmnederland.nl*