

Europa verlangt... warmte

info
ecm
EUROPA

EUROPEAN
CHRISTIAN
MISSION

GEEF HET LICHT DOOR MET KERST 2
COLUMN: GEDULDIG OPSCHIETEN 3
WAT BREDA NODIG HEEFT: LICHT! 4
IN BEELD: NIEUWE KERKPLANT IN FRANKFURT 7

Geef het licht door met kerst

Kerst biedt volop kansen om Gods vleesgeworden Licht door te geven. Drie ECM-zendingswerkers vertellen hoe zij dat doen.

Anneke & Tjerk van Dijk – Maastricht, Nederland

“Voor ons is kerst niet zozeer een feest voor ons als familie, maar een feest met mensen voor wie we familie willen zijn. Vorig jaar kwamen drie Syrische jongemannen met wie we bevriend zijn op eerste kerstdag eten. Eén van hen, Ali, wilde graag een kalkoen klaarmaken. Dus hadden we de 24ste al een kalkoen in huis gehaald. Ali was de hele dag hyperenthousiast over de kalkoen. Toen het moment suprême eindelijk aanbrak en we de (nogal droge) kalkoen aansneden, was hij inmiddels zo moe van alle opwinding dat hij bijna in slaap viel! Maar wat een feest was het. Vriendschap is mede door deze avond een stukje familie geworden en we kijken ernaar uit om weer samen kerst te vieren. Dit jaar gaan we voor de sappige kalkoen.”

Marc & Jody van Eijden – Tours, Frankrijk

“Een nieuw gezin bij ons in de kerk kwam met het idee een ‘Goûter de Noël’, een kerstproeverij, te organiseren. Zo’n proeverij met chocolade en andere lekkernijen is een bekend kerstfenomeen hier in Frankrijk. Zo gezegd, zo gedaan. ‘s Middags kwamen mensen naar onze kerk voor een klassieke kindervoorstelling en daarna konden ze blijven voor de proeverij, spelletjes en creatieve activiteiten. Het initiatief sloeg aan, al drie jaar brengt het nieuwe mensen naar de kerk. Sommige wijkgenoten hebben er naar eigen zeggen inmiddels een traditie van gemaakt! Ze vinden het leuk, gezellig en lekker. Nu hopen dat ze door de gesprekken niet alleen het lekkers proeven, maar ook de smaak van het Evangelie te pakken krijgen.”

“Vriendschap is mede door deze avond een stukje familie geworden.”



ECM wil overal in Europa Gods Licht verspreiden. Hier is geld voor nodig. Steunt u de werkers? Geven kan via NL02 INGB 0000 2549 97 tnv ECM Nederland.

Jeroen & Marieke Baks – Câmpina, Roemenië

"Traditiegetrouw gaan in Roemenië met kerst groepjes zingend langs de deuren. De kinderen of tieners zingen Christmas Carols voor de geopende deur van familie of vrienden, waarna deze snoep geven. Nu hebben we een wijkverpleegkundige in onze gemeente die door haar werk precies weet welke oude, zieke of eenzame mensen maar al te graag bezoek zouden willen krijgen. Zo hebben we besloten met een groepje van de kerk speciaal langs deze adressen te gaan. We worden meestal binnengelaten omdat men vaak slecht ter been is en proppen ons dan met gitaar en al in de vaak piepkleine woonkamers. Na het zingen worden we vaak gevraagd om voor de bewoners te bidden.

Zo kwamen we afgelopen jaar in het huis van een meneer die we 'meneer Didi' zijn gaan noemen. Deze meneer is al wat ouder en heeft een hersenbloeding gehad. Hij kan niet goed meer praten. Zijn vrouw had hem voor deze gelegenheid netjes aangekleed en in een stoel gezet. Toen we begonnen te zingen, ging zijn gezicht helemaal stralen, alsof hij licht gaf! Enthousiast riep hij uit: "Di di di!" Niet alleen wij, maar ook zijn vrouw was diep ontroerd door zijn reactie."



COLUMN

Geduldig opschieten!

"Zal er over 100 jaar nog worden stilgestaan bij 600 jaar Reformatie?" kopte een krantenartikel, met als ondertitel: "Protestanten onderweg naar Rome". Honderd jaar is nog een eind weg, maar zie ik niet liever dat de Reformatie mijn tijd wel zal uitdienen?

Hoe nodig en louterend de Reformatie ook was, na 500 jaar noemen we het 'gedenken', want niet alles in de Reformatie valt te 'vieren'. Het blijft voor een deel mensenwerk, waar in de haast verkeerde stappen werden en worden gezet.

De tijdgeest onder christenen vandaag is er één van zoeken naar eenheid, naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt. Waar het christendom in Europa nog steeds aan invloed inboet, is christelijke eenheid een belangrijke bouwsteen voor een krachtige missionaire tegenstroom. Vanuit die gedachte werd onlangs in Kampen tijdens de eerste gezamenlijke vergadering van Nederlands- en vrijgemaakt-gereformeerden het verlangen uitgesproken "om te komen tot één kerkgemeenschap". Plaatselijk gebeurde dat al op meerdere plekken, zoals in Deventer, waar drie gereformeerde kerken (Gkv/NGK/CGK) samen één gemeente vormen, met wie we als ECM drie zendingsechtparen hebben mogen uitzenden.

Tijdens de vergadering in Kampen werd de zinsnede "zo spoedig mogelijk" uit de oorspronkelijke besluittekst geschrapt. "Zo spoedig mogelijk" straalt nou eenmaal haast uit, ook al staat dat er niet letterlijk. Respectvol wachten op elkaar vraagt om geduld, ook waar haast geboden is.

Alan Hirsch, missioloog uit Australië, auteur en inspirator voor een nieuwe generatie kerkleiders, daagt ons uit om onze missie bovengeschikt te maken aan onze traditie. De tijdloosheid van de Bijbel zit 'm volgens hem vooral in de voortschrijdende openbaring in de geschiedenis van de mensheid. Iedere generatie heeft de opdracht om de Bijbel in zijn context en tijdgeest te laten spreken.

Op weg naar Rome? In die zin moeten we allemaal hervormd (durven) worden in ons denken.

Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland

Wat Breda nodig heeft: Licht!



**BESCHUIT MET MUISJES UITDELEN MET KERST:
HET LEIDT TOT SPANNENDE GESPREKKEN.**

“Ik schat dat slechts 1 procent van de inwoners van Breda christelijk actief is”

Het is donker in Breda. De mensen leven los van God, ze hebben niks meer met het Evangelie. Sinds zes jaar proberen Jacob en Janneke van den Bogerd hier het licht van Jezus te laten schijnen. Licht! heet dan ook hun kerkplant. “Er wonen 8.000 mensen in onze wijk, maar er is geen één zichtbare kerk.”

Jacob (32) groeide op aan de rand van Brabant en werkte jarenlang als timmerman in de bouw. Later begon hij een carrière in het onderwijs. Janneke (27) komt uit Veenendaal en deed een opleiding tot maatschappelijk werkster (al had ze liever op de kunstacademie gezeten). De twee vonden elkaar in hun roeping om Breda met het Evangelie te bereiken. Jacob werkt nog twee dagen in de bouw, maar hoopt zich op termijn fulltime voor hun kerkplant te kunnen inzetten. Om goed beslagen ten ijs te komen, deed Jacob onderzoek naar het kerkelijke landschap in Breda. Dat stemde niet vrolijk. “Er zijn heel weinig kerken en de kerken die er zijn, zijn klein. Ik schat dat slechts 1 procent van de inwoners van Breda christelijk actief is. Het is een donker, achtergelegen gebied. We zijn als kerkplant aangesloten bij het netwerk ICP, waar we veel contact hebben met andere projecten. In vergelijking met initiatieven in andere delen van het land sta je hier erg op jezelf. Maar de oogst is dus groot!”

ACRONIEM

Jacob en Janneke hebben ervoor gekozen om zich op één specifieke wijk te richten: Heuvel. Er wonen zo'n 8.000 mensen. Het was een achterstandswijk, maar er is veel gedaan om de buurt op te knappen. Nu wonen er niet alleen arbeiders en allochtonen, maar ook tweeverdieners. Al hebben die groepen niet echt contact met elkaar. Er is één protestantse kerk, maar daar komen alleen nog ouderen. Van alle rooms-katholieke parochiekerken is er nog

maar eentje die niet omgebouwd is en een andere bestemming gekregen heeft. “Wij voelen een sterke roeping om in deze wijk te wonen en te leven”, vertelt Jacob. “We willen als het ware ‘incarneren’ tussen de mensen hier, zoals Jezus dat deed.”

De naam ‘Licht!’ is een acroniem van de kernbegrippen die voor Jacob en Janneke leidend zijn. “We willen vanuit de Liefde van God bouwen aan Interculturele Gemeenschappen, waarin mensen Heelheid en Hoop ervaren en Thuiskomen bij God en anderen bij Hem Thuis brengen.”

WAT NU?

“Toen we hier kwamen wonen, zeiden we tegen God: ‘Heer, hier zijn we, wat nu?’ We zagen dat er een theehuis was, waar ze mensen zochten om Nederlandse les te geven. Daar zijn we mee begonnen. Zo kwamen we in contact met mensen uit onder meer Afghanistan, Turkije en Marokko.”

Jacob ging in het begin veel met enquêtes langs de deuren. Hij vroeg de mensen naar hun mening over de wijk, hun doel in het leven en hun spiritualiteit. “Dat leverde vaak mooie gesprekken op”, vertelt hij. “Ik kwam bij een ruige kerel over de vloer die zijn hele levensverhaal begon te delen. Hij had vijftien jaar in de gevangenis gezeten, met nog zeven jaar tbs. Dan slik je wel even: wat is dit? Maar hij was heel open voor Jezus. Hij heeft zich nog niet bekeerd, maar ik heb al veel kunnen zaaien.”

Wilt u het zendingswerk in Breda ondersteunen? Maak dan een gift over naar NL02 INGB 0000 2549 97 tnv Stichting ECM Nederland onder vermelding van ‘Netherlands Fund’ of ‘Fonds Van den Bogerd’.

“Wie is dat dan, die Holy Ghost?
Dat wist ze niet precies...”

Yoga

Door present en zichtbaar te zijn in de wijk knopen Jacob en Janneke steeds meer contacten aan. Ze hebben een eigen gebouw, het Lichthuis, waar twee dagen per week een inloop is. Ook wordt daar tweedehandskleding en -speelgoed verkocht. Er is verder elke maand een brunch, er worden lessen Nederlands gegeven en er zijn Alphacursussen, kinderactiviteiten en nog veel meer. Met de activiteiten worden alle groepen in de wijk aangesproken. Tijdens de brunches zijn er veel anderstalige liederen, om de 30 procent allochtonen erbij te betrekken. Maar Jacob, die veel met muziek heeft, bewerkt ook weleens bekende liedjes van Guus Meeuwis en organiseert met zijn buurman af en toe bierproeverijen, om de echte Brabanders aan te spreken. Voor spirituele zoekers die veel met zen en yoga bezig zijn – ook die zijn er veel in de wijk – zijn er onder meer stiltewandelingen en kunstzinnige activiteiten. Janneke heeft veel met kunst en zet zich daar graag voor in. “Ze heeft al lange tijd contact met een vrouw die veel op dit gebied doet”, vertelt Jacob. “Die vrouw vertelde dat ze elke

ochtend begint met meditatie. Daarbij zegt ze: ‘O, Holy Ghost, guide me.’ Janneke vroeg: ‘Wie is dat dan, die Holy Ghost?’ Dat wist ze niet precies...”

Door de vele activiteiten zijn onder de koepel van Licht! meerdere Lichtfamilies ontstaan. Dat is het streven van Jacob en Janneke: dat er vanuit hun kerkplant kleine gemeenschappen ontstaan. Op dit moment is er een Arabische Lichtfamilie, een Lichtfamilie rond het team van Jacob en Janneke en een Lichtfamilie met oudere mensen.

Zendingswerkers

Sinds september zijn Jacob en Janneke officieel bij ECM Nederland aangesloten. Ze waren op zoek naar een organisatie waar ze als zendingswerkers persoonlijk uitgezonden en begeleid konden worden, omdat via ICP alleen de kerkplant als geheel begeleid wordt. “We kwamen op de website van ECM en het sprak ons direct aan. Het missiestatement van ECM is geweldig mooi en sluit helemaal aan bij wat wij in Breda willen doen. Het is mooi dat we nu echt zendingswerkers bij een zendingsorganisatie zijn.”

**JACOB EN
JANNEKE MET HUN
KINDEREN JUDA EN
JEZRAH**



TIP UIT BREDA

De verschillende bevolkingsgroepen in je wijk kunnen flink langs elkaar heen leven. Door Jezus te leren kennen, kan er verbinding ontstaan.



HET LICHTHUIS

**DE KERKPLANT BESTAAT UIT KLEINE
GEMEENSCHAPPEN, LICHTFAMILIES**

Frankfurt,
Duitsland

In beeld: Fechenheim, Frankfurt

ECM bouwt overal in Europa mee aan liefdevolle gemeenschappen die in de voetsporen van Jezus treden en het goede nieuws met woord en daad verspreiden. In deze rubriek lichten we telkens een gemeente uit. Dit keer: een nieuwe kerkplant in de Frankfurter wijk Fechenheim.

Gerwin en Cathelijne Puijssen werden in 2015 uitgezonden naar Frankfurt om bij Mosaik, een gemeentestichtingsbeweging met veertien kerken, mee te werken aan de verspreiding van het Evangelie. Ze waren twee jaar actief in stadsdeel Bergen-Enkheim, in januari beginnen ze een nieuw gemeentestichtingsproject in de wijk Fechenheim. De kerkplant gaat uit van de moederkerk van Mosaik in Frankfurt-Noord.

Waarom Fechenheim? "Er liggen veel kansen", vertelt Gerwin. "Er wonen veel gezinnen met kinderen, vooral van Turkse en Oost-Europese komaf. Afgelopen jaren zijn er veel vluchtelingen komen wonen. Verder zijn er veel sociale problemen. De meeste mensen leven onder modaal en er is relatief veel werkloosheid. Dat is ook aan de wijk te zien."

Er is op dit moment vrijwel geen kerkelijke presentie in Fechenheim. Er zijn twee protestantse volkskerken, die echter niks zien in het initiatief van Mosaik, en er is een grote Rooms-Katholieke Kerk, die door middel van taalcursussen en voedselbanken de mensen in de wijk probeert te bereiken en te helpen. De Puijssens en hun team zouden graag willen samenwerken in die diaconale activiteiten.

Vermenigvuldigen

Gerwin en Cathelijne beginnen hun werk in januari samen met Nick en Theresa Bloom, een echtpaar uit de Verenigde Staten, en Juliana, een Duitse vrouw die in de buurt van Fechenheim woont. In de zomer van 2018 voegt zich nog een echtpaar bij het team. Verder gaat een Braziliaans stel dat veel ervaring heeft met huisgroepen het team coachen. Huisgroepen vormen de focus van de gemeentestichting. "We beginnen met één huisgroep, bestaande uit de teamleden", zegt Gerwin. "We willen voortdurend mensen uitnodigen om zich bij ons te voegen, zodat de groep zich kan vermenigvuldigen en overal in Fechenheim huisgroepen ontstaan."

"We willen zo lang mogelijk uit zulke huisgemeenten blijven bestaan", vervolgt Gerwin. "De drempel om naar een kerkdienst te gaan, is heel hoog. Ik zie veel gemeentestichters die helemaal naar het moment toewerken dat ze een dienst kunnen houden, maar vaak remt daarna de groei, omdat er veel tijd in de organisatie gaat zitten. Voor mij is een gemeente niet pas gesticht als er een kerkdienst is."

Narnia

De eerste jaren van de gemeentestichting in Fechenheim zullen vooral draaien om contacten leggen, denkt Gerwin. Belangrijke eerste stap is dat hij met Cathelijne en hun zes kinderen in Fechenheim gaat wonen ("een gebedspunt, want we zijn nog steeds naarstig op zoek naar een woning"). Verder hebben ze de komende maanden al diverse activiteiten gepland. Gerwin gaat bijvoorbeeld het Narniaboek *De leeuw, de heks en de kleerkast* voorlezen aan kinderen, onder de naam 'Guten Appetit' start een regelmatige open maaltijd, in het voorjaar hoopt Cathelijne een winkel met tweedehandskleding te beginnen en in de zomer komt een team uit Istanbul om straatvangelisatie te doen.

Het voorlezen uit Narnia vindt al in december plaats, want het verhaal van C.S. Lewis sluit haarfijn aan bij kerst, een feest dat in Duitsland groots gevierd wordt. Gerwin moet direct aan een treffende regel uit het boek denken: "Always winter, but never Christmas." Zo zou je het leven van veel mensen in Fechenheim kunnen omschrijven. Maar zo hoeft het niet te blijven. Het Licht is in de wereld gekomen!



Europa verlangt... warmte

Het Evangelie zet mensen
in vuur en vlam

VACATURE

Enthousiaste telefonische wervers gezocht!

Geloof jij in het werk van ECM? Kun je goed luisteren? Heb je enkele uren per week beschikbaar om onze achterban te bellen? Dan komen we graag met je in contact! Als enthousiaste werver proef je bij onze achterban waar hun betrokkenheid bij het werk van ECM ligt en begeleid je hun eventuele wens om deze te vergroten. Deze vrijwillige vacature is na een professionele training vanuit huis uitvoerbaar. Stuur om je aan te melden een e-mail met je motivatie naar ecmnederland@ecmi.org. Via dat adres is ook meer informatie op te vragen.

Penningmeester (m/v) bestuur ECM Nederland

Penningmeester Beschier de Korte verlaat na twee termijnen zich met plezier ingezet te hebben het bestuur van ECM Nederland. Daarom zijn we op zoek naar een opvolger. Bestuursleden bewaken en bevorderen met wijsheid de visie, strategische prioriteiten, voortgang en stabiliteit van ECM Nederland. Als penningmeester bied je daarnaast ondersteuning bij het maken van de (meerjaren)begroting en bied je toezicht op de uitvoering ervan. Dit jaar is ons bestuur verrijkt met Erik van 't Ende en Arend ten Brinke, verder maken ook Claudia Vink en Henno Smit deel uit van het bestuur. Zie de vacature op www.ecmnederland.nl/vacatures.

KORT BERICHT

Geslaagde StepRace levert € 17.000,- op

Het geploeter en gezweet van veel steppers tijdens de StepRace van 14 oktober heeft zo'n € 17.000,- opgeleverd! Een aantal MonsterSteppers was zelfs de dag ervoor uit Alkmaar vertrokken om na een monsterlijke afstand zich bij de ploeg in Deventer te voegen. De StepCrew zorgde ervoor dat alles in goede banen werd geleid en er goed voor de sporters werd gezorgd. Het sponsorgeld bemoedigde de steppers en komt ten goede aan het ECM-werk. Nog altijd druppelen er giften binnen. Alle sponsors enorm bedankt!

AGENDA

11-18 April : ECM Biennial in Calpe, Spanje

Aankomend voorjaar is het weer tijd voor de tweejaarlijkse conferentie van ECM International. Het is een conferentie waar onderwijs, training en ontmoeting centraal staan. De Biennial is bedoeld voor alle ECM-zendingswerkers en ondersteunende werkers, maar ook als meelevende bent u van harte welkom. De conferentie vindt van 11 t/m 18 maart plaats aan de Spaanse Costa Blanca, niet ver van Alicante. Zie voor meer informatie www.ecmnederland.nl/biennial.

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM heeft zo'n 200 werkers in 17 verschillende landen, waaronder ruim 40 vanuit Nederland. | ECM wordt volledig gefinancierd vanuit giften. | **Europa Info** is een uitgave van: ECM-Nederland, Maagdenburgstraat 18, 7421 ZC Deventer, 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org

www.ecmnederland.nl

Redactie: Jordi Kooiman, Rianne Bonk, Hans Kuijpers

Foto's: eigen beheer en www.shutterstock.com

Ontwerp: Johanne de Heus

Vormgeving: Hans Arentsen

Giften: IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 / BIC INGBNL2A, belastingaftrekbaar.



ECM-Nederland is een ANBI erkende instelling

ECM-Nederland is deelnemer van:



Steun het ECM-werk
Geef uw gift via IBAN:
NL02 INGB 0000 2549 97
www.ecmnederland.nl