

Europa Magazine

Nummer 351 • november 2022

**Een licht is
opgegaan**



ecm

Europa tot Leven brengen

- 04 Recordopbrengst StepRace
- 06 Op zoek naar licht in Europa
- 10 Zendingswerkers zoeken balans
- 12 Een open huis in Palomares del Río

INHOUD

06 *Op zoek naar licht in Europa*

Als je een geestelijk weerbericht voor Europa zou moeten opstellen, zou je waarschijnlijk uitkomen bij gitzwarte wolken en onophoudelijke slagregens. Waar is onze hoop? Wat geeft ons moed? We vroegen een paar zendingswerkers waar zij nog licht zien.



10 *Zendingswerkers zoeken balans*

In oktober, in aansluiting op de zeventiende ECM StepRace, ontmoette een grote groep Nederlandse ECM'ers zich voor een Netherlands Missionary Retreat in het oosten van het land. Directeur Peter Wierenga blikt terug op de week.



En verder

04 *Van het zendingsveld*

Nieuws, aankondigingen en tips van het zendingsveld..

11 *Bid voor Europa*

12 *Een open huis in Palomares del Río*

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat Henk en Hanneke Knol hun leven in Nederland opgaven en naar Palomares del Río, vlak bij Sevilla, verhuisden. Hun netwerk groeit, hun open huis wordt veelvuldig gebruikt. "Er is heel veel om blij van te worden."

15 *Mission Kids*

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | **ECM** heeft zo'n 250 werkers in 27 verschillende landen, waaronder ruim 65 vanuit Nederland. | **ECM** wordt volledig gefinancierd vanuit giften. | **Europa Magazine** is een uitgave van: ECM-Nederland, Maagdenburgstraat 18, 7421 ZC Deventer, 0570-637537

| ecmnederland@ecmi.org

| www.ecmnederland.nl

Redactie: Jordi Kooiman, Peter Wieringa, Kees van der Wilden

Foto's: eigen beheer en www.shutterstock.com

Vormgeving: Hans Arentsen

ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy: www.ecmnederland.nl/privacy-statement

Giften: IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 / BIC INGBNL2A, belastingaftrekbaar.



ECM-Nederland is een ANBI erkende instelling

ECM-Nederland is deelnemer van:





“Wij zijn de hoop voor de wereld!”

Het voorrecht licht te zijn

Door de komst van Jezus ontvangen we een vorm van genade waar we misschien niet zo vaak bij stilstaan. Dat wordt duidelijk als we in het Johannes-evangelie de toegevoegde waarde lezen die ons ten deel valt. In Johannes 1:8 lezen we over Johannes de Doper: “Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht.” Hij had de opdracht te getuigen van het ware licht dat komt.

Dat ware licht meldt zich aan in Jezus. Johannes 8:12: “Ik ben het licht voor de wereld.” En Johannes 9:5: “Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.”

Interessant genoeg gaf Jezus, terwijl Hij nog op de aarde was, diezelfde autoriteit aan zijn volgelingen. Matteüs 5:14: “Jullie zijn het licht in de wereld.” Van de status van Johannes de Doper, niet zelf het licht, ontvangen wij de genade van het licht Zelf om gekenmerkt te worden als het licht!

Dat betekent dat Jezus ons, zijn volgelingen, in staat stelt ontvangers en dan ook dragers van Gods Koninkrijk te zijn, zodat we aan de wereld tonen dat Gods verlossing beschikbaar is. Daardoor zijn we de hoop voor de wereld! Als “een stad die boven op een berg ligt, die niet verborgen kan blijven”.

We trekken de aandacht, maar niet op onszelf, maar op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van Gods Koninkrijk in deze wereld. En dat is waartoe we geroepen zijn. We mogen de wereld “onze goede daden laten zien en zo eer bewijzen aan onze Vader in de hemel” (Matteüs 5:16).

Door dit voorrecht om licht te zijn ‘steken we af’ in de wereld waarin we leven. We zijn door God geaccepteerd als “zijn onberispelijke kinderen te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen we schitteren als sterren aan de hemel” (Filippenzen 2:15).

Juist vanwege die tegenstelling zijn we ons bewust van het voorrecht als dragers van Gods Koninkrijk verandering aan te bieden aan die generatie. Dat is precies waar onze zendingswerkers in Nederland en Europa zich voor inzetten en waar ook wij, als lezers, aan kunnen bijdragen door onze steun, in welke vorm dan ook, aan hen.

Kees van der Wilden, interim-directeur ECM Nederland

VAN HET ZENDINGSVELD

Een tijd van komen...

ECM Nederland staat voor de zorgvuldige begeleiding en toerusting van zendingswerkers in Europa. Het werk van het kantoorteam in Deventer is daarbij cruciaal. We zijn dan ook blij dat het team de afgelopen maanden met twee mensen versterkt kon worden.

Gerben Kompagnie (links) is sinds september actief als relatiebeheerder. Hij was ruim twintig jaar ICT'er bij verschillende bedrijven. In 2017 kwam hij tot geloof en vond hij een nieuwe roeping, die hij nu bij ECM kan vormgeven. Hij houdt zich bezig met het contact met donateurs, fondsenwerving en alles wat nodig is om uitgezonden te ondersteunen.

Kees Postma (rechts) keert terug bij ECM. Een aantal jaren geleden werkte hij met zijn vrouw Wieteke als zendingswerker in Ierland. Sinds november heeft hij de functie van medewerker human resources op zich genomen. In die baan speelt hij een grote rol in de zorg en de begeleiding van zendingswerkers.



... en een tijd van gaan

Verschillende langjarige medewerkers van ECM beëindigen hun werk. Ellis Kabbani nam op 1 september afscheid als medewerker human resources. Ellis was vele jaren zendingswerker in Schwerin, Noordoost-Duitsland. Na een verhuizing kwam ze het kantoorteam in Deventer versterken op het gebied van human resources. Ze heeft veel betekend voor de begeleiding van zendingswerkers.

Jordi Kooiman neemt aan het einde van het jaar afscheid als communicatiemedewerker. Jordi was meer dan tien jaar als journalist bij ECM betrokken. De afgelopen jaren had hij de verantwoordelijkheid over alle publicaties van ECM Nederland.

We danken Ellis en Jordi voor hun jarenlange inzet en wensen hun Gods zegen toe.



DE ZEVENTIENDE ECM STEPRACE WAS EEN GROOT SUCCES. MAAR LIEFST 55 DEELNEMERS STEPTEN, RENDEN, FIETSTEN EN WANDELDEN OP ZATERDAG 8 OKTOBER SAMEN 2.680 GESPONSORDE KILOMETERS, GOED VOOR 22.500 EURO VOOR HET ZENDINGSWERK VAN ECM. DE OUDSTE DEELNEMER WAS 77 JAAR EN WANDELDE 15 KILOMETER. EEN HARDLOPER RENDE MEER DAN EEN MARATHON (50 KILOMETER). EEN JEUGDGROEP TRAD ZELFS MET 25 STEPPERS AAN. EÉN VAN DE JONGENS STEPTE 90 KILOMETER, EEN NIEUW RECORD. DE OPBRENGST IS EEN GEWELDIGE STEUN IN DE RUG VOOR ALLE ZENDINGSWERKERS EN MEDEWERKERS VAN ECM IN EUROPA.

Vrijwilliger bij ECM

Karin Barnhoorn stopt aan het einde van het jaar met haar vrijwilligerswerk bij ECM. Karin was jarenlang de spin in het web als het ging om de nieuwsbrieven van zendingswerkers en de maandelijkse gebedskalender. Ze begeleidde het proces van a tot z en corrigeerde alle teksten die aangeleverd werden. Onze dank aan Karin is groot en we wensen haar Gods zegen op haar verdere levensweg. ECM Nederland zoekt voortdurend naar vrijwilligers die onze missie willen ondersteunen, op kantoor in Deventer of ook op afstand. Wil jij met je gaven en talenten de verspreiding van het Evangelie in Europa ondersteunen? Neem contact op (ecmnederland.nl/contact) en vraag naar de mogelijkheden.

Interim-directeur

Na twee hartoperaties in april moest ECM-directeur Peter Wierenga pas op de plaats maken. Bestuursvoorzitter Kees van der Wilden legde daarop zijn functie neer en trad in mei aan als interim-directeur. De revalidatie van Peter verloopt gelukkig voorspoedig. Inmiddels bouwt hij langzaam zijn werkuren op. De verwachting is dat hij in januari 2023 zijn rol weer volledig kan oppakken. Kees van der Wilden neemt op dat moment afscheid.

Tip

Hoe verspreid je het Evangelie in Europa? Het is een vraag die telkens weer boeiende, inspirerende verhalen oplevert. Twee keer per jaar verzamelen we zulke verhalen in dit Europa Magazine. Alle edities van het magazine zijn gratis terug te lezen en te downloaden op ecmnederland.nl/magazine.

Bid en leef mee met ECM Nederland!
Volg ons op www.facebook.com/ecmnederland





Op zoek naar licht in Europa

“Zelfs als het koud is en regent hoor je ze nog vrolijke geluiden maken”

Als je een geestelijk weerbericht voor Europa zou moeten opstellen, zou je waarschijnlijk uitkomen bij gitzwarte wolken en onophoudelijke slagregens. Het gemoed en de zorgen van mensen spreken van een verduisterde hemel. Een wolkendek dat geen licht meer doorlaat. Waar is onze hoop? Wat geeft ons moed? We vroegen een paar zendingswerkers waar zij nog licht zien.

Schwerin, Dominik de Bruijne

“Gelukkig zie ik nog veel licht om mij heen. Ik zie bijvoorbeeld licht als ik zie met hoeveel liefde de zendingswerkers in het Patchwork Center, ons wijkcentrum in Schwerin, zich voor hun medemens inzetten. Ik zie licht als ik zie met hoeveel enthousiasme christenen van buiten voor korte of langere tijd meedraaien in het Patchwork Center. Ik zie licht als ik zie dat mensen in Noordoost-Duitsland Jezus leren kennen en er nieuwe gemeentes ontstaan. Ik zie licht als ik zie dat de levens van mensen daardoor positief veranderen. Ik zie ook licht als ik zie hoezeer God ons nog zegent, ondanks dat wij in het Westen vaak zo ondankbaar zijn. Er is meer dan genoeg te eten, er is een goede gezondheidszorg, goede scholen, goede wegen. Zowel in Duitsland als in Nederland kan ik veilig over straat en ik kan in een halve dag van Nederland naar Schwerin reizen.

Daarnaast kan ik enorm genieten van de natuur. Soms voel ik me op een grauwe dag wat somber, maar als ik dan een koolmees hoor, vrolijkt me dat weer op. Die beesten zijn zo grappig en vrolijk. Zelfs als het koud is en regent hoor je ze nog vrolijke geluiden maken. Er schijnt dus nog heel wat licht in deze donkere wereld!”

Maastricht, Frederik Boersema

“Ik zie licht om mij heen bij de mensen die ik ontmoet. Mensen die door de gebrokenheid heen hun verhaal doen. Die ruimte voelen om kwetsbaar te zijn. Die soms moeten huilen, waardoor er ruimte ontstaat voor hun verdriet.

Ik zie licht op het moment dat je een picknick organiseert en buurtgenoten elkaar voor het eerst leren kennen en elkaar een paar weken later helpen bij de aanleg van een tuin, omdat iemand in een rolstoel zit. Ik zie licht om mij heen, omdat ieder persoon die ik zie en ontmoet iets van God in zich heeft. En ik zie licht om mij heen bij mensen die zoeken naar God en zich afvragen of er meer is in dit leven. Dit gaat vaak met vallen en opstaan, maar elk klein stapje is een beetje meer licht in deze wereld.”

Câmpina, Jeroen Baks

!“La masă, aan tafel. Een plek van verbinding en relatie. Een plek waar verhalen verteld en harten gedeeld worden. Wat een Godswonder dat we al vijf jaar lang mogen koken voor de mensen van de gaarkeuken. Minstens net zo belangrijk als deze maaltijden is het met hen aan tafel zitten tijdens onze maandelijkse vieringen. Op deze momenten proeven we van de liefde van Jezus en leren we Hem stapje voor stapje beter kennen. Dat smaakt naar meer!”

Schwerin, Gerard de Wit

“Ik zie veel licht in onze ‘Schnatterecke’, een open koffieronde tussen de flats van onze wijk. Ik ontmoette er een oude vrouw, die bij de kerk betrokken was, maar daar door lichamelijke gebreken niet meer heen kan. Ze vroeg zich af of God eigenlijk wel spreekt, maar vertelde gaandeweg over bijzondere momenten in haar leven waarin ze Gods aanwezigheid merkte. Daarmee beantwoordde ze haar eigen vraag en sprak ze uit hoe fijn het was om hier met iemand over te praten. Al haar bekenden verklaren haar voor gek als ze zoiets vertelt (‘Du hast doch einen Vogel’).

Verschillende burens hebben de Schnatterecke een vaste plek in hun weekplanning gegeven om samen met anderen een potje te rummikuppen en koffie te drinken. Het is tof dat het zo ingeburgerd is in de wijk. Vooral ouderen genieten erg van de spelende kinderen en het ongedwongen contact met elkaar.

Ik sprak met een man over helden die zich inzetten voor het goede. We kwamen tot de conclusie dat we zelf ook wel zo’n held willen zijn. Maar wat is dan precies het goede? Waarvoor vechten wij?

En wat hindert om goed te doen? En wat bedoelt Jezus

Wilt u ons
zendingswerk in
Europa ondersteunen?
Maak dan een gift over
naar NL02 INGB 0000
2549 97 tnv Stichting
ECM Nederland.

“Al haar bekenden verklaren haar voor gek als ze zoiets vertelt”

met: ‘Gelukkig zijn zij die honger en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden? Mooie vragen en een fantastische belofte van Jezus; het zette ons beiden aan het denken.’

Rostock, Gerrit van Dijk

“Waar zie ik licht om ons heen? Ik zie licht als ik naar Mirko en z'n moeder kijk. Ze wonen samen in een kleine flat in ons stadsdeel en ze hebben allebei een rugzak vol pijnlijke herinneringen uit het verleden. En toch – de Heilige Geest werkt in hen en ze ontdekken iedere week meer over Jezus. Hij wordt steeds belangrijker in hun leven. God zoekt dus actief mensen in onze wijk op! Ik zie licht als ik naar Jason en z'n moeder Jessy kijk. Jason heeft ons leren kennen via onze mobiele huiswerkbegeleiding. Hij heeft best wat problemen op school en hij wordt soms zo boos dat hij niet echt aanspreekbaar is. Jessy merkt dat en vindt dat erg

moelijk om te zien. Toch durft ze nu hulp aan te nemen en krijgt Jason begeleiding van sociaal werkers. Jessy is bijna iedere dag in onze Haltepunkt E-woonkamer te vinden. Ze voelt zich thuis.

Ik zie licht als ik kijk naar ons straatcafé. God geeft ons de kracht en het uithoudingsvermogen om mensen te ontmoeten en naar hen te luisteren. Iedereen mag komen. En je mag op adem komen. Gewoon je verhaal vertellen.”

Maastricht, Tjerk van Dijk

Waar zie ik licht om mij heen? Persoonlijk: door elke ochtend voordat iedereen wakker is samen met Jezus door Maastricht te lopen. Ik loop door de straten en de wijken en sta open voor wat God tegen me te zeggen heeft. Het doet veel met mij. Ik ervaar de goedheid van de Heer. Hij is bij mij. Ik ben verbonden met Hem en Hij met mij. Hij is in mij en ik in Hem.

MAASTRICHT, BUREN HELPEN TUINTJES AAN TE LEGGEN



TIP VAN HET ZENDINGSVELD

“Het licht zit in hoe we zelf verbonden zijn met Jezus.”



MAASTRICHT, EEN COMMUNITY THUIS



SCHWERIN, DE SCHNATTERECKE, EEN PLEK VAN LICHT

“Met twintig mensen gepropt in onze pijpenla van een huiskamer”

Ik loop langs de huizen. Huis na huis, flat na flat, vol slapende mensen. Ik voel dan een heilig verdriet in mij opkomen. Het verdriet dat al deze mensen niet verbonden zijn met Jezus. Ik voel hun eenzaamheid en leegheid, omdat ik die ook jarenlang met me meegedragen heb in mijn eigen zoektocht, totdat ik Jezus leerde kennen. In Jezus werd ik gezien, gevonden en geliefd, en kreeg ik een doel in mijn leven. Ik gun dat ook al die slapende mensen in mijn wijk en stad. Maar wie kennen zij, wie vertrouwen zij, die hen kan wijzen op Jezus? Wie helpt hen in hun zoektocht? Wie helpt hen om de volheid van de Heer te ontdekken?

Gelukkig ontstaan er veel bottom-up initiatieven waar kerken, denominaties of parakerkelijke organisaties vaak weinig zicht op hebben. Een voorbeeld is De Huiskerk. Ook zijn er veel mensen die zich op eigen

initiatief gaan inzetten voor hun burens en hun wijk. Dit gebeurt onder de radar. Jezus bouwt zo verder aan zijn koninkrijk. Daar zie ik licht. Ik zie ook licht in het kleine en weerbarstige van een community zijn. Neem de Alphacursus in ons huis. Met twintig mensen gepropt in onze pijpenla van een huiskamer. Een vluchteling, een vrouw die taallessen geeft, een student biowetenschappen, een eenzame man, een man uit het Midden-Oosten die voor het eerst de Bijbel leest, enzovoort. Daarbij ook nog zes kinderen, waaronder een baby en een peuter... En dan samen praten over wie Jezus is. 'Hij is altijd bij me, Hij vergeeft me, wat er ook gebeurt in mijn leven.' Het licht zit volgens mij in hoe we zelf verbonden zijn met Jezus en hoe we dat dicht bij huis vormgeven met anderen."



Het licht op deze wereld zal nooit doven! Waar christelijke gemeenschappen ontstaan, glinstert Gods nieuwe wereld. Lichtstralen uit een toekomstige tijd. Voor dit visioen zet European Christian Mission zich dagelijks vol overgave in. ECM gelooft dat Europa geen godvergeten continent is. God is genadig en laat het werk van zijn handen niet los. Het tijdperk van het institutionele christendom mag dan voorbij zijn, het Evangelie zal zijn kracht en relevantie nooit verliezen. Het Evangelie biedt de hoop die Europa nodig heeft. Gods goede nieuws moet daarom ook in het Europa van vandaag klinken – opnieuw en als nieuw.

Lees meer over ECM op ecm nederland.nl/visie.



ZENDINGSWERKERS OEFENEN MET HET GEVEN VAN EEN 'ELEVATOR PITCH', EEN KORTE, PAKKENDE BESCHRIJVING VAN HUN MISSIE EN WERK.

NETHERLANDS MISSIONARY RETREAT 2022

Zendingswerkers zoeken balans

In oktober, in aansluiting op de zeventiende ECM StepRace, ontmoette een grote groep Nederlandse ECM'ers zich voor een Netherlands Missionary Retreat in het oosten van het land. Directeur Peter Wierenga blikt terug op de week.

Ooit schreef een Vlaming: "Sommigen zijn zo vol van God dat zij geen plaats meer hebben voor een ander." Daar hebben de zendingswerkers van ECM geen last van. Die zijn eerder zo bezig met God en zijn werk dat zij geen plaats meer hebben voor zichzelf.

"Dat lijkt een motor te zijn die steeds 'aan' blijft staan"

Zendingswerkers worstelen met balans houden, blijkt tijdens de laatste Missionary Retreat van ECM. Ze worstelen met keuzes maken tussen het privéleven en het dienen van anderen. Weet je waarom?

Als eerste hebben zendingswerkers vaak een diepe drive en roeping. Dat lijkt een motor te zijn die steeds 'aan' blijft staan. Als tweede is er de permanente gerichtheid om te doen wat God vraagt: anderen dienen en kansen grijpen die God geeft. Ze hebben, meer dan gemiddeld, het gevoel medeverantwoordelijk te mogen zijn voor de bouw van Gods prachtige rijk. Als derde speelt soms ook de gedachte 'we leven van giften'. Die moeten we wel waarmaken en waarde geven!

Wilt u de begeleiding en de toerusting van de zendingswerkers van ECM Nederland ondersteunen? Maak dan een gift over naar NL02 INGB 0000 2549 97 t.n.v. Stichting ECM Nederland onder vermelding van 'Member care'.

“Ik bedacht dat Jezus niet per se een goed voorbeeld voor hen kan zijn”

Voorbeeld

Dat gedreven zendingswerkers vaak meer hart voor anderen hebben dan voor zichzelf zie ik als een voorrecht en tegelijkertijd als een valkuil. Samen met een groot deel van onze Nederlandse zendingswerkers hebben we nagedacht over het thema ‘Opladen en doorgeven’.

Tijdens deze bezinningsweek dacht ik vaak: wat kan ik ze adviseren? Hoe kunnen we hen helpen? Ik bedacht dat Jezus niet per se een goed voorbeeld voor hen kan zijn. Hij was ook gedreven en steeds actief. Hij zocht, na een lange werkdag, eerder een gebedsplek dan een plaats voor slaap. Hield onze Heer balans tijdens die paar jaar voor Hij zijn zendingengebied, onze wereld, weer ging verlaten?

Bidden

Eerlijk gezegd weet ik het niet precies. Ik lees wel enkele keuzemethoden van onze Heer. Hij liet zijn agenda door God bepalen, niet door verwachtingen van mensen of een achterban. Hij was te druk om niet te bidden. Hij deed ook niet alles zelf. Hij werkte van het begin af aan met opvolgers. En wat Hij wel zelf deed, dat was wat alleen Hij kon doen. Ik denk dat balans zoeken hoort bij het leven van zendingelingen. Omdat gedrevenheid hen kenmerkt. Omdat de liefde voor God en mens hen drijft.

Ik weet dus niet precies hoe ik kan helpen. Wat ik en u in ieder geval wel kunnen doen? Nooit te druk zijn om NIET voor hen te bidden!



NAAST TOERUSTING EN VERDIEPING WAS ER TIJDENS DE NMR OOK VEEL RUIMTE VOOR RUST EN ONTSPANNING. DE PRACHTIGE HOLLANDSE NATUUR HIELP DAARBIJ.

BID VOOR EUROPA

1 Bid voor licht in Europa. Dat steeds meer mensen de hoop en de kracht van het Evangelie leren kennen en verder doorgeven.

2 Dank God voor de geweldige opbrengst van de ECM StepRace en voor de aansluitende gezegende Netherlands Missionary Retreat. Bid om geestelijke veerkracht en wijsheid voor onze zendingswerkers.

3 Dank voor de familie Knol in Palomares del Río, Zuid-Spanje. Bid dat God hen zegent in hun missie en hun de middelen geeft om Spanjaarden op te vangen en toe te rusten.

4 Bid voor Oekraïne. Voor onze zendingswerkers in Lviv. Voor onze zendingswerkers in omliggende landen. Voor de immense stroom vluchtelingen. Voor machthebbers en verantwoordelijken.

5 Bid voor het kantoorteam van ECM Nederland. Bid voor de nieuwe medewerkers Gerben Kompagnie en Henk Postma, dat ze snel hun draai in het team vinden en de begeleiding van zendingswerkers kunnen versterken. Dank voor de jarenlange inzet van de vertrekkende medewerkers.

Abonneer u op onze gebedskalender via www.ecmnederland.nl/bidden.

Een open huis in Palomares del Río

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat Henk en Hanneke Knol hun leven in Nederland opgaven en naar Palomares del Río, vlak bij Sevilla, verhuisden. De missie: hun leven en geloof met Spanjaarden delen. De tijd van oriënteren is inmiddels voorbij. Hun netwerk groeit, hun open huis wordt veelvuldig gebruikt. “Er is heel veel om blij van te worden.”

Hoe radicaal kan je leven veranderen. Een paar jaar geleden woonden Henk en Hanneke nog in Zutphen. Henk had een autobedrijf, Hanneke een achtergrond in de zorg. Maar onder hun ‘normale’ Hollandse leventje broeide een sterk verlangen om God fulltime te dienen. In 2019 maakten ze per camper een verkenningstrek door Europa. In Zuid-Spanje vonden ze hun roeping: Jezus’ boodschap van liefde, vergeving en genade onder de Spanjaarden verspreiden.

Henk en Hanneke verhuisden in januari 2021 met hun vier kinderen naar Palomares del Río. Beslist niet makkelijk. Aliza, de oudste, wist met een flinke dosis zelfdiscipline via het staatsexamen haar vwo-diploma te halen; alles zelfstandig en op afstand. Zij heeft nu een tussenjaar om zich op een vervolgstudie te oriënteren. De andere kinderen moesten wennen aan het ouderwetse, harde schoolsysteem in Spanje. “Positief is dat ze nu allemaal Spaans spreken”, vertelt Hanneke, terugblikkend op de oriëntatiefase. “Sommige dingen zijn moeilijk, soms voel je

je eenzaam. Tegelijk gaat het goed met ons en zijn we heel dankbaar, ook voor hoe we nu al twee jaar voorzien worden.”

Nooit gebeden

Henk en Hanneke willen hun leven en geloof met Spanjaarden delen. Dat is geen eenvoudige opgave. “De mensen kijken hier graag de kat uit de boom. Het vraagt tijd en volhouden om contacten te ontwikkelen.”, zegt Hanneke. “Voor ons gaat het niet altijd snel genoeg”, voegt ze met een lach toe. “Maar in deze korte tijd hebben we toch best een groot netwerk opgebouwd.”

Hanneke bouwt veel relaties op door coachingswerk. “Ik was in Nederland al actief als coach en ben dat nu hier ook gaan doen. Ik begeleid volwassenen bij allerlei problemen. Het is waardevol werk en tegelijk een tool voor onze missie om met mensen in contact te komen. Sommigen zeggen dat ze ‘positieve energie’ bij ons thuis ervaren, anderen vinden ons ‘zo’n hecht gezin’.”

Hanneke vervolgt: “Een vrouw die ik coach, geeft Spaanse les aan onze kinderen. Ze komt ook vaak eten en stelt veel vragen over het geloof. Stapsgewijs werken we met haar aan discipelschap. Ze had bijvoorbeeld nog nooit zelf hardop gebeden. Sinds de zomer is ze gaan bidden. Na een coaching vertelde ze dat alles wat ze God gevraagd had niet uitkomt, maar dat ze nu inziet dat God andere, betere dingen voor haar wil.”





DE FAMILIE KNOL MET EEN GELOFSGROEP IN HUN HUISKAMER. IEDEREEN LEGT 'BOONTJES' IN HET ZAND. HANNEKE: "ELK BOONTJE STAAT VOOR EEN GEBED DAT WE OPZENDEN NAAR GOD. HET ZAND WAAR DE BOON INGELEGD WORDT, STAAT VOOR ONS LEVEN, WAARIN WE SOMS LETTERLIJK DOOR DROOGTE EN STILLE PERIODES BIDDEND HEEN GAAN." DE KINDEREN DOEN VOLOP MEE EN STELLEN VOOR OM OOK IN STILTE BOONTJES NEER TE LEGGEN IN HET ZAND, "OMDAT GOD TOCH WEL WEET WAAR DE BOON VOOR STAAT", ALDUS DE KLEINE LANA (7 JAAR).

Op dit moment coacht Hanneke acht mensen. Daarnaast geeft ze samen met Henk huwelijks counseling aan drie echtparen. "Het was al langer onze droom om huwelijks counseling en pre-marriage courses te geven", vertelt ze. "Hier is het op ons pad gekomen; we werden er door anderen voor gevraagd. We behandelen vier huwelijksprincipes. Daarbij merken we dat er vaak heling en genezing nodig is, ook op andere vlakken dan de huwelijksrelatie."

Henk en Hanneke hopen de coaching en counseling verder te kunnen uitbreiden. "Nadeel is dat niemand de middelen heeft om ons te betalen. Maar we zien het als deel van onze bediening. En hopelijk kunnen we er in de toekomst toch wat inkomsten uit halen, ter verdere ondersteuning van onze missie."

Meer kamers

Essentieel onderdeel van Henk en Hannekes missie is het hebben van een open huis. Zo komt in hun huis regelmatig een kleine community samen. Ook ontvangen ze vrouwengroepen. En natuurlijk zijn er veel persoonlijke contacten.

Hanneke merkt dat ze als familie opvallen in een samenleving vol gebroken gezinnen en mislukte relaties. "Het feit dat wij een 'gewoon' gezin vormen, met een man, een vrouw en kinderen, is een getuigenis op zichzelf." Henk en Hanneke dromen ervan om het idee van een open huis in de toekomst uit te breiden. "We willen graag een groter huis, zodat we voor langere tijd – we denken aan meerdere weken – mensen kunnen opvangen. We bidden

voor een plek met meer kamers. Het zou enorm helpen bij de opvang en toerusting van mensen."

De afgelopen tijd liepen Henk en Hanneke tegen meerdere situaties aan waarin ze op zo'n manier hadden willen helpen. Zuid-Spanje is namelijk armer dan je zou denken, vertelt Hanneke. "Er is veel armoede achter de voordeur. Ik ben al een paar keer heel erg geschrokken van wat ik bij mensen thuis aantrof. In onze vriendenkring hebben we ook meerdere mensen met tekorten. Spanje is wat dat betreft een land van extremen. Veel lonen liggen bij 5 euro per uur. In Nederland zijn we heel rijk – dat zijn we hier wel gaan inzien. Maar Spanjaarden klagen niet. Ze praten er niet over en zullen niet om hulp vragen. Ze leven heel sober en zijn dankbaar."

Impact

Henk en Hanneke willen de Spanjaarden graag wijzen op de grootste schat die er te vinden is: Jezus Christus. "Onze oriëntatie is afgerond, we willen nu stappen zetten. We willen ons daarbij door God laten leiden, in de hoop dat we een grote impact op Spanjaarden zullen hebben."

Ondersteun
de missie van ECM
Nederland. Doneer
via
ecm nederland.nl/
doneer.

Lees meer over de
familie Knol op
ecm nederland.nl/knol. Op
die pagina kunt u ook
giften voor hun werk
overmaken.



We support your European Christian Mission

**Wil jij het Evangelie laten klinken in Europa –
opnieuw en als nieuw?**

**Wij delen jouw missie.
Kom naar ECM - we helpen
je graag verder!**



Lees meer over onze werkwijze en de verschillende fases van zendingswerk op ecmnederland.nl/procedure.

Neem bij vragen gerust contact op met ons kantoor team in Deventer: 0570-637537 of info@ecmnederland.nl.

Als je overweegt om je voor de zending in Europa in te zetten, kun je op onze website een interesseformulier invullen: www.ecmnederland.nl/interesseformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Kerstverhaal

Erik en het licht

Er was eens een jongen, Erik heette hij. Erik woonde in een land waar het altijd donker was. 's Ochtends, 's middags, 's avonds, 's nachts: altijd was het donker. Er waren geen straatlantaarns of andere lampen. Er was zelfs geen maan om het land te verlichten. Het maakte de inwoners van Eriks land erg verdrietig. Ze konden elkaar nooit zien. Ook Erik was sip. Wat had hij aan zijn ogen als hij nooit iets kon zien? Zelfs zijn papa, mama en zusje had hij nog nooit gezien!

Op een dag zeiden een paar inwoners dat er ergens een stad was waar alles licht zou zijn. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door het land. Iedereen praatte erover. Stel je voor, een plek waar je elkaar zou kunnen zien. Dat zou fantastisch zijn!

Vanaf dat moment gingen alle inwoners elke dag na het ontbijt op zoek naar die stad. Ze zwermden alle kanten op – heel voorzichtig, zodat ze niet ergens tegenaan zouden lopen of over iets zouden struikelen. Ze zochten en zochten, maar vonden niets. Soms riep iemand luid dat die een weg had gevonden, maar als anderen dan kwamen kijken, zagen ze niets. 's Avonds liepen de mensen behoedzaam terug naar hun huisjes, teleurgesteld dat ze de stad niet hadden kunnen vinden.

Zo ging het dag na dag na dag. Erik werd er doodmoe van. Elke ochtend moest hij van zijn ouders mee helpen zoeken, maar hij had er helemaal geen zin meer in. Ze zouden toch nooit iets vinden. Ze zouden voor altijd in het donker moeten leven.

Eén ochtend was het erg koud en leek het nog donkerder dan anders. Erik was zo chagrijnig dat hij veel verder van huis liep dan anders. Hij dwaalde zó ver dat hij niet meer wist hoe hij, door het donker, naar huis moest komen. Hij ging op de natte, koude grond zitten en begon stilletjes te huilen.

Plotseling zag hij door zijn tranen heen iets wat hij nog nooit had gezien. In de verte was iets wits in het duister te zien. En het kwam steeds dichterbij. "Was dit licht?" vroeg Erik zich af. Het kwam steeds dichterbij en dichterbij, en opeens kon Erik zien waar hij zat. Hij zat op een grote, groene heuvel. Hij zag bloemen en bomen, vogels en vlinders, zelfs een kleine muis. In de verte was alles nog donker, maar rondom het licht dat steeds dichterbij kwam straalde alles.

Erik tuurde naar het licht en ontdekte dat het een mens was. Het was een man, wiens gezicht en kleren zo helder schenen, dat alles om hem heen verlicht werd. Met open mond en grote ogen staarde Erik de man aan. Die hurkte voor hem neer en gaf hem een knuffel. "Hallo Erik, kom met me mee, ik breng je naar de stad waar alles licht is." Erik kon zijn oren niet geloven. "Weet u dan de weg?" vroeg hij. "Ja", antwoordde de man, "volg mij." Erik pakte zijn hand vast en liep met hem mee. En werkelijk waar, in het licht van de man werd een weg zichtbaar die over de groene heuvels slingerde.

Erik had zich nog nooit zo gelukkig gevoeld. Hij klemde de hand van de man stevig vast en vroeg: "Wie bent u?" En de man antwoordde: "Ik ben het, Jezus."



**EER ZIJ AAN GOD IN DE HOOGSTE HEMELEN,
EN VREDE OP AARDE,
IN MENSEN EEN WELBEHAGEN.**



ECM Nederland wenst u
een gezegende kerst