

Europa Magazine

Nummer 350 • april 2022

Dood, leven, Jezus regeert



ecm

Europa tot Leven brengen

- 04 ECM in Oekraïne
- 06 Een nieuw avontuur in Maastricht
- 10 Zelf missionair zijn: hoe doe je dat?
- 12 De Ontmoeting: reddingsboot in Deventer

INHOUD

06 *Het Evangelie moet klinken – ook in Nederland*

In de wijken Scharn en Heer in Maastricht beginnen Frederik en Eline Boersema een nieuw avontuur. Onder de naam Proef! bouwen ze aan een missiegemeenschap, een laag-drempelige plek waar mensen Jezus kunnen leren kennen. Ze profiteren daarbij van zowel ECM Nederland als Nederland Zoekt. Beide organisaties beginnen een nieuwe samenwerking om pioniers in eigen land te ondersteunen.



10 *Zelf missionair zijn: hoe doe je dat?*

Meestal vertellen we in dit Europa Magazine de verhalen van onze zendingswerkers en wat zij doen om het Evangelie te verspreiden. Maar wat kunt u doen? Hoe kunt u de mensen in uw omgeving bereiken? ECM-zendingswerkers uit verschillende landen geven tips.



En verder

04 *Van het zendingsveld*

Nieuws, aankondigingen en tips van het zendingsveld..

11 *Bid voor Europa*

12 *De Ontmoeting: geen moederschap, maar reddingsboot*

Wat begon als een inloophuis bevat nu ook een kledingbank, een boekenwinkel en ruimte voor open maaltijden. De Ontmoeting in de binnenstad van Deventer groeit.

13 *“Meevoelen en strijden met onze zendingswerkers”*

Op het kantoor van ECM Nederland in Deventer draagt een klein, toegewijd team dagelijks bij aan de verspreiding van het Evangelie in Europa. Twee medewerkers vertellen hun verhaal.

14 *Mission Kids*

Sebastian Kooiman (12) schrijft over Schwerin!

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag.

Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM heeft zo'n 250 werkers in 27 verschillende landen, waaronder ruim 65 vanuit Nederland. | ECM wordt volledig gefinancierd vanuit giften. |

Europa Magazine is een uitgave van: ECM Nederland, Maagdenburgstraat 18, 7421 ZC Deventer, 0570-637537 | ecmnederland@ecmi.org | www.ecmnederland.nl

Redactie: Jordi Kooiman, Peter Wierenga

Foto's: eigen beheer en www.shutterstock.com

Vormgeving: Hans Arentsen

ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy: www.ecmnederland.nl/privacy-statement

Giften: IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 / BIC INGBNL2A, belastingaftrekbaar.



ECM Nederland is een ANBI erkende instelling

ECM Nederland is deelnemer van:





“Genade moet je uitdelen op plekken waar het donker is”

Ben

Ik wil je graag voorstellen aan een collega van me die vijf uur ten oosten van Kiev woont: Benjamin. Amerikaan, opgegroeid in een christelijk gezin, fijne ouders. Op zijn zeventiende wordt hij opgepakt voor drugsverkoop op school. Een harde werkelijkheid volgt. Handboeien, het cellenblok voor jeugdigen en twee dagen in de isoleercel. Met alleen zijn angst, zijn gebroken toekomst én een Gideon-bijbel.

Negentien uur lang bladert hij in dat boek. Hij start in Romeinen en God grijpt in. “Mensen die verkeerde dingen doen krijgen van God de straf die ze verdienen”, zo citeert hij Paulus. “God is goed en geduldig, Hij wacht lang met straffen. Jij denkt: zo’n God hoef ik niet serieus te nemen! Maar dan begrijp je het niet. God is juist goed voor je: Hij geeft je de kans om een nieuw leven te beginnen.” Een dag na die bekering vertelt hij aan een medegevangene voor het eerst wat genade is, omdat die genade letterlijk en figuurlijk zijn eigen leven binnenkwam en hij het wilde doorgeven.

Vier jaar later start zijn werk in Oekraïne. Want “wat moet ik in Amerika, waar iedereen God al kán kennen en zo veel kerken zijn. In Europa moet ik zijn en dan vooral in het voormalig Oostblok, waar religie decennialang als opium gold. Genade moet je uitdelen op plekken waar het donker is.” De kern van onze missie in de woorden van een gedreven mens.

Ik spreek Ben wekelijks. Ook in deze tijd. Hij werkt nu met de buurt en de kerk. Ze bakken vijfduizend broden per week en delen die uit. Ze plakken pleisters, delen benzine uit. En elke ochtend, middag en avond houdt hij in de kerk een preek van vijf minuten, met een gebed. In de schuilkelder spreekt hij mensen over hun angst voor het duister en het onbekende en over een God die je altijd weer een kans geeft.

Hij en ik denken dat Europa dit soort mensen en getuigenissen nodig heeft. Hulpvaardige handen, warme harten en woorden van een liefdevolle God. Ik ga ervan uit dat je bidt en geld geeft voor de oorlog en de ramp in Oekraïne. Ik vraag je om nog meer van je gebed, je tijd en je geld te geven om die geweldige genadige God voor te stellen op veel meer plekken in Europa.

Peter Wierenga, directeur ECM Nederland

VAN HET ZENDINGSVELD

Op weg naar Innsbruck

Klaas en Eline Rozema hebben een missie: Tirolers bereiken met het Evangelie. Klaas woont al enige tijd in de Oostenrijkse stad Innsbruck, waar hij sinds kort als missionair predikant verbonden is aan de Freie Evangelikale Gemeinde. Eline verhuist binnenkort naar hem toe, want het stel is op 1 april getrouwd! Op dit moment trekken ze met een camper door Nederland, genietend van hun kersverse huwelijk. Daarna volgt nog een aantal weken van voorbereiding op hun gezamenlijke missie.

Innsbruck is een mooie stad in een sprookjesachtig berglandschap. Er is veel te doen op het gebied van sport, vakantie, cultuur, onderwijs en ook op het gebied van het kerkelijke leven. Maar de meeste mensen kennen Jezus Christus niet echt. Overal mogen dan kerken, kapellen en crucifixen staan, maar bijna niemand kent en gelooft het Evangelie. Klaas en Eline willen aan Gods roepstem gehoor geven en het goede nieuws ook in Innsbruck laten klinken. Steunt u Klaas en Eline in hun missie? Ze zoeken momenteel naar uitbreiding van hun achterban. Lees meer over hen en de mogelijkheden om hen te steunen op ecm nederland.nl/rozema.



ECM in Oekraïne

De Russische invasie van Oekraïne heeft een crisis veroorzaakt die miljoenen mensen raakt. ECM zit dicht op de tragische gebeurtenissen: in het westen van Oekraïne, in de stad Lviv, zijn meerdere ECM'ers actief. Het team zet zich in om vluchtelingen uit andere delen van het land te helpen. Ook ECM'ers in omliggende landen worden actief bij de vluchtelingen hulp betrokken.

Er is een crisisteam opgezet dat onder meer bustransporten met voedsel, medicijnen en goederen naar Oekraïne organiseert. Op de terugweg neemt de bus vluchtelingen mee, die onder anderen door ECM'ers worden opgevangen. Oekraïne heeft, meer dan alles, gebed nodig. Bid voor onze zendingswerkers, hun gemeenten en de vele vluchtelingen. Het is ook mogelijk financiële steun te geven, om de hulpverlening aan vluchtelingen mogelijk te maken, maar ook om de werkers en hun gezinnen in Oekraïne bij te staan in deze moeilijke tijd. Ga naar ecmnl.nl/fonds-oekraïne voor meer informatie. Zie verder www.facebook.com/EuropeanChristianMission voor regelmatige updates.



AMO EN MARTHA DRAIJER HEBBEN IN MAART HUN ROL ALS KARTREKKERS VAN HET MISSIONAIRE PROJECT BUTTERFLY IN BUITENPOST NEERGELEGD. NEGEN JAAR LANG HEBBEN ZE ZICH INGEZET VOOR DE MENSEN IN HUN DORP DOOR (ALPHA)CURSUSSEN, EEN TWEEWEEKLIJKS OPEN HUIS EN VOORAL VEEL PERSOONLIJKE CONTACTEN. WE ZIJN AMO EN MARTHA HEEL ERG DANKBAAR VOOR ALLES WAT ZE GEDAAN HEBBEN, EVENALS VOOR DE ROL DIE ZE INTERN BIJ ECM – DOOR HET LEIDEN VAN HUDDELS – HEBBEN GESPEELD. WE WENSEN HEN GODS ZEGEN NU ZE HET RUSTIGER AAN GAAN DOEN!

Save the date: ECM StepRace 2022

De datum voor de zeventiende ECM StepRace staat gepland: zaterdag 8 oktober 2022 in Deventer. Het belooft een bijzondere StepRace te worden, want veel zendingswerkers zullen waarschijnlijk in eigen persoon aanwezig zijn. De StepRace is een jaarlijks sponsorevenement van ECM. Deelnemers stappen in één dag zo veel mogelijk kilometer en laten zich daarvoor sponsoren, zodat ze geld bij elkaar brengen voor specifieke zendingswerkers of voor het algemene zendingswerk van ECM. Afgelopen jaar stopten de deelnemers ruim € 19.500,- bij elkaar. De jongste deelnemer (8 jaar) stepte al 5 km, de allersportiefsten over de 100 km! Het meeleven en het geld waren een flinke steun in de rug voor de zendingswerkers. Ga naar ecmnederland.nl/steprace voor meer informatie.

Commitment aan Noordoost-Duitsland

De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) en ECM werken al jaren samen aan de verspreiding van het Evangelie in Mecklenburg-Vorpommern, Noordoost-Duitsland. De GZB heeft twee echtparen naar die zeer atheïstische deelstaat uitgezonden: Gerrit en Jorine van Dijk naar Rostock (sinds 2015) en Gerard en Janneke de Wit naar Schwerin (sinds 2018). Beide echtparen zijn gedetacheerd bij ECM, wat betekent dat ECM hen inhoudelijk en geestelijk begeleidt op hun weg. De GZB zendt zendingswerkers normaliter voor zeven jaar uit, maar heeft besloten om de families De Wit en Van Dijk zes jaar extra te geven. Prachtig nieuws! Zendingswerk in complexe, door het communisme gestempelde regio's als Mecklenburg vraagt om geduld en toewijding. Een langetermijnvisie en een lange adem zijn cruciaal!

Een nieuwe Deelstra

Bauke en Evie Deelstra, sinds 2019 actief in Albanië, verblijven een paar maanden in Nederland. De reden is de geboorte van hun tweede dochter, Naomi. Ze zijn voor de geboorte naar Nederland gekomen en gebruiken de tijd hier ook om presentaties en spreekbeurten in gemeenten te geven. In mei hopen ze weer op hun post in Sauk (bij hoofdstad Tirana) te zijn. Lees meer over de Deelstra's op ecmnederland.nl/deelstra.

Bid en leef mee
met ECM Nederland!
Volg ons op
[www.facebook.com/
ecmnederland](http://www.facebook.com/ecmnederland)





Het Evangelie moet klinken –
ook in Nederland

*“We zochten een huis met grote ramen,
aan de straat”*

In de wijken Scharn en Heer in Maastricht beginnen Frederik en Eline Boersema een nieuw avontuur. Onder de naam Proef! bouwen ze aan een missiegemeenschap, een laagdrempelige plek waar mensen Jezus kunnen leren kennen. Ze profiteren daarbij van zowel ECM Nederland als Nederland Zoekt. Beide organisaties beginnen een nieuwe samenwerking om pioniers in eigen land te ondersteunen.

Sinds ze elkaar zes jaar geleden leerden kennen, delen Frederik en Eline Boersema het verlangen om ergens te gaan wonen waar weinig christenen zijn en daar hun leven te delen. "We passen beiden slecht in een christelijke bubbel", vertellen ze. Frederik: "Ik ben in die bubbel opgegroeid. Ik hoorde altijd over het goede nieuws, over onze boodschap voor de wereld, maar ik had nooit met die wereld te maken. Pas toen ik student werd, kreeg ik relaties met niet-christenen. Dat was spannend en soms best lastig, maar daardoor groeide mijn verlangen om naar buiten te kijken. Als je goed nieuws hebt, moet je niet-christelijke buurman dat ook horen."

Eline kwam in haar studententijd tot geloof en kan zich goed verplaatsen in mensen die nieuw in de kerk komen en niet begrijpen waar het over gaat of zich ongemakkelijk voelen bij typische kerktaal. Ze houdt van het ontdekken van nieuwe plekken en nieuwe mensen, en heeft daarbij hart voor de onderkant van de samenleving.

Toen Frederik en Eline in februari 2020 vanuit Amersfoort naar Maastricht verhuisden, wisten ze dat ze op den duur iets wilden met hun missionaire verlangen. Op dat moment was Frederik echter nog actief als studentenwerker voor IFES en werkte Eline bij het Leger des Heils. Ze namen de tijd om een huis te zoeken dat hen zou kunnen helpen om een missiegemeenschap op te bouwen. "We zochten een plek waar we echt zichtbaar konden zijn voor de wijk, een huis met grote ramen, aan de straat", zegt Frederik. "We hebben Gods leiding beleefd, want het huis dat we uiteindelijk vonden, voldeed precies aan wat we zochten."

"Het was bijna te mooi om waar te zijn", vult Eline aan.

"Het huis staat midden in de wijken Scharn en Heer en heeft door de grote ramen een heel open uitstraling."

Frederik: "Op de voorkant van het huis hangt een mozaïek. Eerst wisten we niet wat erop stond, maar de vorige bewoonster vertelde dat het Jezus aan het kruis was. Voor ons een bevestiging dat we vanuit dit 'kruispunt' bezig mochten gaan."

Iedereen welkom

Scharn en Heer vormden vroeger een dorp buiten Maastricht, maar zijn nu twee wijken van de Limburgse hoofdstad. Frederik en Eline omschrijven de wijken als heel divers. Er zijn grote, dure huizen, maar ook "flatjes met schotels en met afval voor de deur", aldus Eline. "Verder alles daartussenin. Er zijn gezinnetjes, maar ook veel alleenstaanden. Er zijn volksbuurtjes, maar ook straten met yuppen."

Op deze plek bouwen Frederik en Eline aan een missiegemeenschap. "Vanuit ons geloof in Jezus voelen we ons geroepen om in onze wijk oog te hebben voor de noden die er zijn en mensen met elkaar en God te verbinden", zeggen ze. "Een missiegemeenschap is een open gemeenschap van buurtbewoners, waar iedereen welkom is. Buurtgenoten kunnen er elkaar ontmoeten en stappen richting Jezus zetten."

Eline blijft ondertussen voor het Leger des Heils werken. Ze werkt drie dagen in de week in een Ontmoetingswinkel, die interessant genoeg op hetzelfde moment als Frederik en Eline naar Scharn en Heer verhuisde. In de winkel wordt tweedehandskleding verkocht en is er ruimte voor ontmoeting en een praatje. "We zien zeker mogelijkheden om dat werk met onze gemeenschap te combineren", zegt Eline.

Frederik vult aan: "Onlangs hebben we in de Ontmoetingswinkel onze eerste meeting met christenen uit de wijk gehad. We kwamen hen op het spoor door rond te vragen bij kerken en studentengemeenschappen, door mee te helpen in het buurthuis en gewoon met buurtbewoners te praten. We vragen andere christenen uit de wijk concreet om deel te gaan uitmaken van onze community. We hebben het idee om

Wilt u het zendingswerk in Nederland ondersteunen? Maak dan een gift over naar NL02 INGB 0000 2549 97 tnv Stichting ECM Nederland onder vermelding van 'Fonds Nederland'.

*“Een missiegemeenschap is een open
gemeenschap waar iedereen welkom is”*

binnenkort al regelmatig laagdrempelige vieringen in de Ontmoetingswinkel te organiseren.”

Familie

Frederik en Eline profiteren in hun werk van de nieuwe samenwerking van ECM Nederland en Nederland Zoekt. ECM helpt hen met de 'backbone' van hun bediening, zo formuleert Frederik het, waaronder hun fondswerving en de organisatie van hun achterban en giften. "Nederland Zoekt heeft veel ervaring met missionair werk in steden door het hele land. Zij bieden vandaaruit inhoudelijke ondersteuning", zegt Frederik. "Beide organisaties bieden een netwerk, een familie, waar wij onderdeel van mogen uitmaken."

In Maastricht krijgen Frederik en Eline concreet ondersteuning van Tjerk en Anneke van Dijk, die al ruim vijftien jaar in de stad actief zijn en hun missie-gemeenschap VIND in de wijk Blauwdorp steeds volwassener zien worden. Tjerk wandelt geregeld met

Frederik door de wijk om te bidden en mensen te ontmoeten.

Beweging

In de persoon van Tjerk van Dijk hebben Nederland Zoekt en ECM Nederland al langere tijd een band. Tjerk is niet alleen sinds 2010 zendingswerker van ECM, maar is ook al jaren betrokken bij Nederland Zoekt, sinds drie jaar als directeur. Vanuit de overtuiging dat de missie om heel Nederland met het Evangelie te bereiken groter is dan één organisatie of één kerkverband, is het nu tot een officiële samenwerking tussen beide organisaties gekomen. Nederland Zoekt begon als organisatie die meer dan honderd kerken trainde op het gebied van discipelschap, gemeenschap en missie. "Er zijn veel zoekende Nederlanders, maar ze zoeken hun antwoorden doorgaans niet in de kerk", legt Tjerk uit. "Door op een andere manier kerk te zijn, kunnen we deze mensen wel bereiken. Nederland Zoekt hoopt dat overal in Nederland

MET BUREN HET EK KIJKEN



**TIP VANUIT
NEDERLAND**

Wees zichtbaar in je wijk.



KLUSSEN IN HET BUURTPARK



**FREDERIK EN TJERK ONDERWEG IN
SCHARN EN HEER**

“Je moet als pionier ergens 'tijd kopen' om je werk te kunnen doen”

missiegemeenschappen ontstaan, tastbare plekken voor zoekende Nederlanders.”

Uit de trainingen in kerken groeiden veel nieuwe initiatieven die dit DNA van Nederland Zoekt in de praktijk brengen. Samen vormen zij een netwerk, waarin training, coaching en ondersteuning mogelijk wordt gemaakt. “We zien Nederland Zoekt nu veel meer als een beweging”, zegt Tjerk. “Een beweging die christenen inspireert en toerust om samen Jezus te volgen in de kleine groep.”

Nederland Zoekt ondersteunt kerken, maar zoekt ook actief naar plekken waar nieuwe missiegemeenschappen gestart kunnen worden. En daar komt ECM in het spel. ECM deelt met Nederland Zoekt het geloof in de liefdevolle geloofsgemeenschap als vindplaats voor het Evangelie én heeft de organisatiestructuur, kennis en ervaring om dergelijke initiatieven duurzaam te ondersteunen.

Win-win

Pionieren is vaak een zaak van lange adem. Het opbouwen van een gemeenschap duurt vele jaren. “Je moet als pionier ergens 'tijd kopen' om je werk te kunnen doen”, zegt Tjerk. “Het inrichten van een vriendenkring blijkt op de lange termijn de meest

duurzame constructie. ECM biedt op dat gebied iets wat Nederland Zoekt niet kan bieden. Andersom biedt Nederland Zoekt knowhow en een netwerk dat ECM niet kan bieden. De samenwerking is win-win.” Peter Wierenga, directeur van ECM Nederland, beaamt dat. “Zending draait om mensen ondersteunen die in Gods missie willen meewerken. Niet als iets naast het werk, maar als levensstijl en als dagelijks werk. Nederland Zoekt is goed in mensen bij elkaar brengen, te motiveren om die levensstijl te oefenen en te begeleiden. ECM is als beroepsorganisatie voor zendingswerkers goed in het organiseren van een groep mensen die in gebed en door giften met pioniers meeleven. De combi van de coaching en de teambuilding vanuit Nederland Zoekt en de ondersteuning en organisatie vanuit ECM geeft een geweldige basis om mensen die parttime and fulltime met pionieren bezig zijn te bemoedigen en op de been te houden.”

“Wat we uiteindelijk allemaal willen, is dat het Evangelie meer gestalte krijgt in Nederland”, zegt Tjerk. “Dat kunnen we niet alleen. Dat kunnen Nederland Zoekt en ECM ook niet samen. Daar hebben we alle christenen en alle organisaties voor nodig. Laten we samen het koninkrijk van God vormgeven.”



NIET UITZENDEN MAAR UITZAAIEN

Frederik en Eline Boersema krijgen ondersteuning van de Keistadkerk (Kerk van de Nazarener) in Amersfoort, de gemeente waar ze lid waren toen ze nog in Amersfoort woonden. De Keistadkerk is een gemeente met ongeveer tachtig leden. Eenvoud en echtheid, relatie en ruimte, community en commitment zijn belangrijke waarden.

De kerk heeft een duidelijke visie op missionair kerk-zijn. “We willen graag een 'zaaiende gemeente' zijn”, vertelt voorganger Gerrie Huizenga. “Hoe mooi is het als mensen uit je midden vertrekken om Gods liefde te verspreiden en als tiny church gaan opereren in een andere stad, waarbij wij een betrokken thuisplek mogen zijn”, zegt Huizenga. “Stel dat er op die manier een netwerk ontstaat waar kleine kerken met elkaar connecten, op eigen en eenvoudige wijze. Spontaan, dynamisch, organisch en regelmatig!”

De Keistadkerk spreekt bewust van uitzaaieren, niet van uitzenden, een gebruikelijke term in zendingskringen. Huizenga: “Het woord 'zaaien' past zo mooi, omdat het God zelf is die bloei zal geven.”

DOE MEE MET PROEF!

Frederik en Eline zoeken voor hun missiegemeenschap Proef! in Maastricht (zie het hoofdartikel) christenen die hun team komen versterken. “Heb je net als wij het verlangen om je voor je buurt in te zetten? Ben je daarnaast niet vies van vlaai en het bourgondische leven? En heb je bovendien een passie voor God? Dan willen we je van harte uitnodigen erover na te denken om ons team te komen versterken. We zijn nu met een klein kernteam, maar we zoeken nog één of twee stellen, singles of gezinnen die hier ook hun schouders onder willen zetten, creatief willen meedenken, hun eigen gaven en talenten willen gebruiken en in deze buurt willen komen wonen.”

Lees meer over de familie Boersema, de missiegemeenschap Proef! en het team op ecm nederland.nl/boersema.



Zelf missionair zijn: hoe doe je dat?

Meestal vertellen we in dit Europa Magazine de verhalen van onze zendingswerkers en wat zij doen om het Evangelie te verspreiden. Maar wat kunt u doen? Hoe kunt u de mensen in uw omgeving bereiken? ECM-zendingswerkers uit verschillende landen geven tips.

“Het eerste dat in mijn hoofd opkomt, zijn de woorden luisteren, zien en oprechte aandacht”, zegt **Gerard de Wit (Schwerin, Duitsland)**. “Zie je de mens tegenover je echt? Luister je echt? Of wacht je tot hij klaar is zodat je zelf weer verder kunt? En hoe zit het met mensen die hun leven (heel) anders vormgeven, anders denken of andere keuzes maken dan jij? Het is volgens mij een daad van liefde om het met zo iemand uit te houden en diegene niet direct te (ver)oordelen.

Wij zien in onze wijk Lankow dat veel mensen bij conflicten óf het contact verbreken óf in de aanval gaan. Je kunt genade laten zien door vervelend gedrag naar jou toe niet goed te keuren, maar de deur van je hart voor die persoon open te laten.

Het Evangelie brengen is geen pakketje waarheid afleveren. Het gaat ook niet om je gelijk halen of overtuigen; dat blijft voor mij een valkuil. Als christen mag je een leesbare brief van Christus zijn, die mensen op hun eigen tempo ontdekken. Het is belangrijk om beschikbaar te zijn en erop te rekenen dat God je vandaag wil gebruiken.”

“Nodig je burens uit om te komen eten”, is het praktische advies van **Frederik en Eline Boersema (Maastricht, Nederland)**. “Een huisborrel als je net ergens bent komen wonen werkt ook goed. Of een burendag of buurtbarbecue. Op zulke momenten leer je mensen kennen. Zelf hebben we bijvoorbeeld ook een bankje voor ons huis staan, aan de straatkant. Daardoor ontmoet je veel mensen.

Voor ons is het belangrijkste om beschikbaar te zijn. Om af en toe aan mensen te vragen wat er in hun leven gebeurt en wat wij eventueel kunnen doen. Het kost niet veel tijd. Ja, het is soms wel spannend om op mensen af te stappen, maar uiteindelijk zorgt het ervoor dat je meer binding krijgt met de plek waar je woont. Misschien zijn we al snel bang voor de burens die er niet op zitten te wachten, maar het grootste deel vindt het wél leuk als je contact zoekt.”

Wilt u het werk van ECM Nederland in Europa ondersteunen? Maak dan een gift over naa NL02 INGB 0000 2549 97 tnv Stichting ECM Nederland.

*“Je hoeft niet zo groot te denken,
houd het simpel”*

“In onze bediening in Albanië merken wij dat het verspreiden van het Evangelie begint met het hebben van een goede relatie”, vertellen **Bauke en Evie Deelstra (Sauk, Albanië)**. “Het is soms best lastig om iets over je geloof te delen. Je wilt het niet dwangmatig overbrengen, maar je wilt wel laten zien dat je van Jezus houdt. Hoe mooi is het om zijn liefde te delen! Een belangrijke eerste stap is wat ons betreft: oprechte interesse in de ander. Wanneer iemand zich gezien voelt, ontstaat er openheid en daarmee ook de kans om diepgang te zoeken. Dit kan beginnen met een simpel bakje koffie of een spontaan bezoekje. Die openheid ontstaat vaak niet van de ene op de andere dag. Het is werk waar veel tijd in kan gaan zitten. Maar geleid door de Heilige Geest kan het een geschenk voor de eeuwigheid opleveren.”

“Ga alsjeblieft niet evangeliseren”, zegt **Albert-Jan Cloo (Deventer, Nederland)**. “Ga niet hard op zoek naar een werkvorm of activiteit. Ga bidden. Leg je missionaire verlangen aan God voor en luister. Er is een goede kans dat God je een verlangen op je hart legt, iets wat bij jou past. Of concrete mensen, voor wie je kunt bidden of bij wie je op de koffie zou kunnen gaan. Ik gebruik weleens het voorbeeld van een sinaasappelboom. Je kunt wel proberen om daar bananen aan te laten groeien, maar dat werkt niet. Wat is jouw vrucht? Groei in wie je bent, vandaaruit kun je activiteiten of andere dingen ondernemen.”

“Doe wat je leuk vindt, samen met een ander”, adviseren **Jeroen en Marieke Baks (Câmpina, Roemenië)**. “Als je van wandelen houdt, maak dan eens een wandeling met iemand. Je hoeft niet zo groot te denken, houd het simpel. Je hoeft niet direct een groot project op poten te zetten. Vaak willen mensen dat ook niet. Tijd geven is veel belangrijker. Waarbij mensen heel verschillend zijn. Soms loop je één of twee keer met iemand mee en dan is het goed. Soms ontstaat iets structureels. Doe wat je hand vindt om te doen. Dat is toch wat God van ons allemaal vraagt: doe wat je kunt. Denk in mogelijkheden. Iedereen heeft mogelijkheden. Vraag anderen ook om iets voor jou te doen. Op het moment dat je je afhankelijk opstelt door een concrete hulpvraag, geef je de ander eigenwaarde. Die persoon doet ertoe. En kom af en toe je comfortzone uit. We mogen onszelf best meer uitdagen als we met praktische of geestelijke nood geconfronteerd worden. Je zult verbaasd zijn over wat je kunt. Stel daarbij concrete, eerlijke vragen, in plaats van zelf te interpreteren wat iemand nodig heeft, zonder met diegene gesproken te hebben. Tot slot: bidden is ontzettend belangrijk. Bid aan het begin van de dag: ‘God, hier ben ik, kunt u me gebruiken?’ Vraag je af met wie jij bewogen bent, bid voor die mensen en bid dat God je ideeën geeft wat jij zou kunnen doen. God zal je altijd verbazen.”

BID VOOR EUROPA

1 Dank God voor al het zendingswerk dat in Europa gedaan wordt. Dagelijks klinkt het Evangelie, dagelijks wordt het Evangelie met daden voorgeleefd. Prijs de Heer!

2 Dank God dat Klaas en Eline Rozema kortgeleden in het huwelijk mochten treden. Bid voor de voorbereiding op hun gezamenlijke missie in Innsbruck, dat hun achterban voldoende groeit, zodat ze aan de slag kunnen.

3 Bid voor het zendingswerk in Nederland. Bid voor de nieuwe missiegemeenschap Proef! van Frederik en Eline Boersema in Maastricht. Bid dat de gemeenschap een zegen zal zijn voor de wijken Scharn en Heer en dat vele bewoners Jezus zullen ontmoeten. Dank en bid ook voor De Ontmoeting in Deventer. Het centrum raakt en helpt veel mensen. Bid voor verdere zegen.

4 Bid voor Oekraïne. Voor onze zendingswerkers in Lviv. Voor onze zendingswerkers in omliggende landen. Voor de immense stroom vluchtelingen. Voor machthebbers en verantwoordelijken.

5 Bid voor het kantoorteam van ECM Nederland. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de zendingswerkers te ondersteunen. Bid dat God ook dat werk zegent en de kantoormedewerkers voorziet van creativiteit, wijsheid en energie.

Abonneer u op onze gebedskalender via www.ecmnederland.nl/bidden.

De Ontmoeting: geen moederschap, maar reddingsboot

Wat begon als een inloophuis bevat nu ook een kledingbank, een boekenwinkel en ruimte voor open maaltijden. De Ontmoeting in de binnenstad van Deventer groeit. De beperkingen tijdens de coronacrisis maakten het niet makkelijk, maar ECM-zendingswerkers Albert-Jan en Jacqueline Cloo werken onverminderd aan hun missie: Deventenaren laten zien hoe zinvol en goed het is om in verbondenheid met God te leven.

Albert-Jan en Jacqueline zien De Ontmoeting als een voorportaal voor de kerken. "Er zijn massa's kerken in Deventer, dus wij hebben niet de behoefte om nog weer een nieuwe gemeente te beginnen", zegt Albert-Jan. "Helaas zijn er veel mensen voor wie de drempel van de kerk te hoog is. Op hen richten wij ons. Vergelijk de kerk met een moederschap, dat te groot is om door kleine kanalen te varen. De Ontmoeting is een reddingsboot die in alle hoeken en gaten kan komen." In De Ontmoeting vinden geregeld Alphacursussen plaats. "Daardoor ontstaat vaak meer openheid voor de kerk", zegt Albert-Jan. "Als de interesse van mensen groeit, helpen we hen om een geschikte kerk in Deventer te vinden. Eigenlijk vindt iedereen wel een plek."

Door het ijs

De Ontmoeting bestaat sinds 2009 en opereert sinds 2017 vanuit een pand midden in een winkelstraat. Praktische hulp en ontmoeting zijn de leidraden in het werk van Albert-Jan en Jacqueline en een heel team van vrijwilligers uit verschillende kerken. Elke donderdag is er een open

maaltijd en elke vrijdag en zaterdag een inloop. In de winkel worden boeken en tweedehandskleding verkocht. In de coronacrisis was het niet makkelijk om alle activiteiten draaiende te houden, vertelt Albert-Jan. "Zodra het kon, waren we open. En als we dicht moesten, zochten we andere mogelijkheden om contact met mensen te houden. Er waren mensen die in de lockdowns door het ijs zakten, het psychisch echt moeilijk hadden. We hebben geprobeerd hen te helpen of te koppelen aan een maatje." Geluk bij een ongeluk: Albert-Jan en Jacqueline gebruikten de lockdowns ook om de winkel uit te bouwen en nieuw in te richten en een webshop te lanceren, ondersteund met subsidie van de provincie Overijssel.

Asielzoekers

Inmiddels is de normaliteit weer enigszins teruggekeerd. Sommige gasten hebben de open maaltijden enorm gemist. Albert-Jan: "Eén bezoeker zei bij een recente open maaltijd tegen me: 'Dit is de eerste keer in een halfjaar dat ik een warme maaltijd eet.'" Een geheel nieuwe ontwikkeling is dat De Ontmoeting ook aandacht voor asielzoekers heeft. Een echtpaar dat veertien jaar in Malawi werkte heeft zich aan De Ontmoeting verbonden en organiseert daar nu de groep 'New Life', bedoeld voor vrouwen die nieuw in Nederland zijn. "Ze hebben allerlei nationaliteiten, verstaan elkaar niet, maar hebben ontzettend veel plezier", zegt Albert-Jan. "Ze krijgen taallessen en leren naaien. Het is voor ons een heel nieuwe tak van sport, maar de groep heeft nu al een heel stevige plek in De Ontmoeting gekregen."



Lees meer over
Albert-Jan en
Jacqueline op
ecmnederland.nl/cloo.
Op die pagina kunt u ook
giften voor hun werk
overmaken.



“Meevoelen en strijden met onze zendingswerkers”

Zendingswerk rust op vele schouders. Natuurlijk die van de zendingswerkers, maar ook die van de biddende en gevende achterban én die van de ondersteunende zendingsorganisatie. Op het kantoor van ECM Nederland in Deventer draagt een klein, toegewijd team dagelijks bij aan de verspreiding van het Evangelie in Europa. Twee medewerkers vertellen hun verhaal.

Warren Bakker is al sinds begin jaren negentig bij ECM betrokken. In eerste instantie wilde hij met zijn familie naar Oostenrijk verhuizen om zendingswerk te gaan doen, maar tijdens het voorbereidingstraject vroeg ECM hem om boekhouder op kantoor te worden. Financiële administratie is zijn vakgebied. “Dat besluit was niet makkelijk”, vertelt hij. “Maar uiteindelijk konden we volmondig ja zeggen.”

Oostenrijk werd dus Deventer, maar Warren beschouwde het nog steeds als avontuur. “Eén van de betekenis van avontuur is 'spannende gebeurtenis' en dat klopt ook. Je laat het vertrouwde achter je, je gaat er qua inkomen op achteruit, je verhuist naar een andere woonplaats, de kinderen gaan naar een andere school... Maar je weet dat je het niet alleen hoeft te doen.”

Warren houdt zich op kantoor bezig met relatiebeheer en boekhouding. Hij voedt zendingswerkers, thuisfrontteams en de ECM-organisatie met cijfers. “Onze zendingswerkers staan aan de frontlinie, het kantoor faciliteert. Zij kunnen alle administratieve rompslomp uit handen geven en hun aandacht volledig op het werk richten. Uiteindelijk zijn we allemaal bezig om handen en voeten te geven aan de zendingsopdracht uit Matteüs 28. Schouder aan schouder!” Wat houdt Warren gedreven? “Meevoelen en strijden met onze zendingswerkers om tot Gods doel te komen in Europa. Dat motiveert mij elke keer weer om het werk te doen.”

Feestje

Collega Corma Manuhutu is eveneens sinds de jaren negentig bij ECM betrokken. Ze kwam in 1994 terug van het zendingsveld in Brazilië en vond bij ECM een baan als secretaresse. Ze verhuisde naar Deventer, waar ze haar man leerde kennen. In 2002 nam ze ontslag omdat ze het zendingsveld miste. Ze wilde een baan zoeken waarin ze het Evangelie op een natuurlijke manier kon delen met niet-christenen. Het liep echter anders, want er kwamen twee zonen, voor wie ze met liefde mocht zorgen.

In 2016 keerde ze terug op het ECM-kantoor. “Ik doe 'normaal' secretaressewerk, maar help ook nieuwsbrieven en folders redigeren. Daarnaast organiseer ik sinds een paar jaar de jaarlijkse ECM StepRace. Dat is ieder jaar weer een hele klus, maar de dag zelf is zó leuk. Een klein feestje. De laatste tijd krijg ik steeds meer taken op mijn bordje, en eerlijk gezegd vind ik dat geweldig. Ik voel me als een vis in het water.”

“In het redigeren van de nieuwsbrieven van onze zendingswerkers schuilt mijn motivatie om dit werk te doen, omdat je daarin uit eerste hand de verhalen van het zendingsveld leest”, vervolgt Corma. “Het is mooi om een kleine schakel te zijn op het kantoor dat deze zendingswerkers ondersteunt. Zodat zij zich kunnen concentreren op het bereiken van Europeanen, waar dan ook.”

Ondersteun
de missie van
ECM Nederland
Doneer via
[ecmnederland.nl/
doneer](http://ecmnederland.nl/doneer).

Mission Kids

Schwerin

Kun je je voorstellen dat je ouders je 's morgens naar buiten sturen en je pas 's avonds weer willen zien? Ook als je niet naar school hoeft of andere dingen te doen hebt? En dat ze je geen eten of geld voor eten meegeven? In de wijk waar Sebastian Kooiman met zijn papa Christiaan, zijn mama Kseniya en zijn broer Levi woont, is dat helemaal niet zo raar. Veel kinderen zwerfen de hele dag over straat. Hun ouders hebben geen aandacht voor hen.

De wijk waar Sebastian woont, heet de Dreesch. Het ligt in de stad Schwerin. In deze aflevering van 'Mission Kids' vertelt Sebastian meer over zijn leven. Zijn ouders zijn in Schwerin komen wonen om de mensen over Jezus te vertellen en om mensen te helpen zoals Jezus mensen hielp. Ze hebben daarvoor een soort buurtcentrum geopend, het Patchwork Center, waar heel veel kinderen uit de wijk graag en vaak komen!

Wil je Sebastian een brief terugschrijven? Stuur 'm naar ecmnederland@ecmi.org of ECM Nederland, Maagdenburgstraat 18, 7421 ZC Deventer, en wij zorgen dat hij de brief krijgt. Sebastian vindt het heel leuk om post te krijgen!

Even lachen

Waarom zijn vissen zo slim?
Omdat ze in een school zwemmen.



Sebastian in Schwerin

Hallo!

Ik ben Sebastian Kooiman uit Schwerin. Dat ligt in Oost-Duitsland. Ik ben 12 jaar oud.

Sinds 2010 woon ik in Schwerin. Ik heb het hier naar mijn zin. Er zijn zeven grote meren waar ik kan vissen en zwemmen. In mijn vrije tijd ga ik soms vissen, meestal in het weekend. Er is ook veel natuur (heel grote bossen).

Ik zit op de Bertolt Brecht-school, in de zesde klas. Ik vind het leuk in mijn klas, maar ik ben de enige christen.

Mijn ouders werken in het Patchwork Center. Het Patchwork Center is een café en een gemeenschapscentrum in Schwerin. Ik kom daar graag, omdat ik daar vrienden heb.

Iedereen is welkom in Schwerin!

Groetjes, Sebastian



Boekentip: Swirly

door Maaike van der Toorren

We hebben allemaal weleens een boek gelezen. Leuke boeken, spannende boeken en ook verdrietige boeken. Ik heb kortgeleden een nieuw boek gekregen en dat vind ik heel erg leuk. Ik zal jullie vertellen waar het over gaat.

Het gaat over een meisje dat Fleur heet. Ze is geboren in een blauw land. Als ze nog klein is, verhuist ze samen met haar ouders naar een geel land. Als blauwlander in een geel land wonen is best wel gek, maar ze wordt er ook extra mooi van: ze krijgt allemaal gekleurde slierten. Swirly's heten die.

Die swirly's maken Fleur uniek, maar ook anders. Dat vind ze weleens lastig. Waar hoort ze nu bij? Ze is niet meer helemaal blauw, maar ook niet helemaal geel. Maar dan krijgt ze een nieuw vriendje! Die ook swirly's heeft! En de moeder van het vriendje heeft ook swirly's! Misschien past Fleur toch wel ergens bij...

Veelkleurig

Swirly is een mooi prentenboekje dat inzoomt op hoe het is om in verschillende culturen op te groeien. Je hoort net niet overal thuis, omdat je toch altijd net iets anders bent. Dat kan best moeilijk zijn, maar tegelijkertijd is het ook iets moois. Fleur, het meisje in het boek, is zo veelkleurig dat ze straalt.

Het mooiste is dat Fleur niet de enige is. Ze heeft een vriendje die ook swirly's heeft, en zijn moeder ook! En als we goed kijken, komen we erachter dat er veel meer mensen met swirly's zijn. Wat een kleurrijke wereld!

Hoeveel swirly's heb jij? Maak maar eens een tekening van jezelf met alle swirly's die je in je hebt!

Het boekje is te bestellen via www.swirly.nl.



Filmtip: Binnenstebuiten

Groot worden is een hele uitdaging en dat geldt ook voor Riley. Zeker als ze vanwege haar vaders werk van het platteland naar San Francisco verhuist. Net als iedereen wordt Riley geleid door haar emoties: plezier, angst, woede, afkeer en verdriet. De emoties wonen in het 'hoofdkwartier', het stuurcentrum in Riley's hersenen, vanwaaruit ze haar door de drukte van alledag loodsen. Plezier (Riley's belangrijkste emotie) bekijkt de verhuizing positief, maar moet met de andere emoties een manier zien te vinden om Riley te laten wennen aan de nieuwe stad, het nieuwe huis en de nieuwe school.

Vriend

Kijk samen met je ouders naar deze leuke film. Riley gaat verhuizen en dat vindt ze niet leuk. Haar emotie plezier wil alles doen om ervoor te zorgen dat ze alles leuk vindt! Maar dat lukt niet elke keer. Dan is verdriet er ook, of boosheid. Hoe gaan ze ervoor zorgen dat Riley weer zichzelf wordt, en niet alleen maar verdrietig en boos? Gelukkig is er een goede vriend die helpt. Hoe zou het verdergaan? En welke emoties herken jij? Pak een zak chips of wat M&M'S en geniet ervan!

Ouders

Deze film is ook voor volwassenen erg mooi, omdat het helpt je kinderen te begrijpen. Echt waar! Het is een mooie aansluiting op het boekje Swirly. Maak er als ouders gebruik van om eens op een andere manier met je kinderen over emoties te praten. Er zijn ook veel spelletjes te vinden op basis van de film. Pinterest is in dit geval je vriend!





Bid voor Oekraïne

Vouw je handen, sluit je ogen. Roep tot de Heer:

Heer, stop het geweld en het lijden. Breng vrede.

Heer, erbarm U om de miljoenen vluchtelingen. Schenk liefde en compassie.

Heer, behoed en bewaar onze zendingswerkers in Lviv. Geef moed en kracht.

Heer, geef ons open armen en open harten. Voor ieder mens in nood.

**“MOGE DE HEER EEN BURCHT ZIJN VOOR DE VERDRUKTE,
EEN BURCHT IN TIJDEN VAN NOOD”**