

Europa

verlangt

nieuwe dromen

ecm info

Nummer 317 • september 2012
Kostprijs € 0,25

EUROPA

NIEUWE GENERATIE GEEFT TRAMORE HOOP 2 | SAMEN ARBEIDEN OP DE
EUROPESE AKKER 4 | VACATURES 7 | HELP SPAANSE KERKEN HELPEN 8 |

EUROPEAN CHRISTIAN MISSION

‘De economische crisis...

... en de schandalen in de rooms-katholieke kerk laten veel Ieren achter met een grote leegte. Het evangelie is ten diepste het enige dat die leegte kan vullen.’



NIEUWE GENERATIE GEEFT TRAMORE HOOP

De grotendeels rooms-katholieke Ieren zijn gewend dat een priester de kerk leidt. Om als leek verantwoordelijkheid te nemen in een gemeente is dus een hele stap. Ook in protestants-evangelische gemeenten. Die stappen worden niettemin wél gezet in Tramore Bible Church. Langzaam maar zeker. “De nieuwe generatie beseft dat het goed is je steentje bij te dragen”, vertellen Daniël en Inge Malschaert.

Het is nu bijna een jaar geleden dat Daniël en Inge met hun drie kinderen naar Ierland verhuisden om zich te voegen bij het ECM-team dat vanuit Tramore Bible Church mensen bereikt met het evangelie. “Het eerste jaar in een ander land is uiteraard behoorlijk wennen. Je weet van tevoren dat je naast pieken ook dalen kunt verwachten, en dat is bij ons niet anders geweest”, vertelt Inge. “Met name voor de kinderen is het erg wennen geweest. Als niet-katholiek en buitenlander onderscheiden ze zich duidelijk van andere kinderen op school en dat is nooit makkelijk voor een kind. Voor Rosannah (7) wordt dat het komende jaar nog uitvergroot, omdat de kinderen in dat jaar hun eerste heilige communie gaan doen. De priester komt op school om de leerlingen hierop voor te bereiden, maar Rosannah zal hier niet aan meedoen.”

Inge vertelt verder: “Het is niet altijd makkelijk als ouders om de kinderen daarmee te zien worstelen, maar we weten dat God ook met de kinderen zijn weg gaat. Pas hadden we met de kinderen gebeden toen ze het moeilijk hadden. Even later vertelde Rosannah me stralend: ‘Ik word ineens zo blij!’ Ze merkte dat de Heer Jezus haar troostte.”

Het eerste jaar stond voor de Malschaerts voornamelijk in het teken van het vinden van hun plek. Hun Ierse huis is inderdaad hun thuis geworden en ook de taken die ze op kunnen pakken zijn duidelijk, zoals een rol voor Daniël in het oudstenteam en voor Inge in het zondagsschoolwerk. Ze hebben een begin gemaakt met het leren kennen van de Ierse cultuur. “Alles in het dagelijkse leven kost hier meer tijd”, zegt Inge. “Maar leren hebben dan ook meer tijd. De winkelbediende kijkt je echt aan, mensen op straat zijn erg hulpvaardig.”

“Deze jongeren beseffen dat je samen gemeente bent”

Daniël vult aan: “Ieren zijn over het algemeen heel vriendelijk en bemoedigen graag. Wel kost het tijd voordat je meer van ze ziet dan de buitenkant. Dat is iets waar we geduld in moeten hebben. Je merkt in Ierland echt nog een wantrouwen tegen protestantse-evangelische gelovigen. Dat maakt het aangaan van nieuwe relaties niet eenvoudiger.”

Tegelijkertijd zien Daniël en Inge aanknopingspunten in de geestelijke nood die volop om hen heen aanwezig is, veel gebroken gezinnen en afwezige vaders. Daniël: “De economische crisis en de schandalen in de rooms-katholieke kerk laten veel Ieren achter met een grote leegte. Het evangelie is ten diepste het enige dat die leegte kan vullen. Helaas is er een groot wantrouwen ontstaan tegen alles wat met ‘kerk’ te maken heeft. Maar het evangelie is krachtig, we blijven God bidden om openingen.”

In de kerk in Tramore verschuift het leiderschap nu richting Ierse schouders. Het is een langzaam proces, want het zit in de volksaard van de Ieren om niet te hoog van zichzelf te denken. Dat wordt versterkt doordat men gewend is dat priesters de kerk leiden. Verandering lijkt op komst, vooral onder jongeren. “Een aantal van hen heeft niet-gelovige ouders. Zelf vormen ze dus een nieuwe generatie, die heel bewust tot geloof gekomen is”, zegt Daniël. “Deze jongeren beseffen dat je samen gemeente bent en dat het goed is om daarin je steentje bij te dragen. Die ruimte krijgen ze. Sommigen leiden de aanbidding, anderen bereiden een Bijbelstudie voor of helpen komend seizoen de jeugd te leiden. Dat zijn mooie dingen om te zien en hoopgevende ontwikkelingen.”

Iers pilotproject wil samenwerking op zendingsveld vergroten

SAMEN ARBEIDEN OP DE EUROPESE AKKER

De tijd dat de zendingswerkers van ECM als eenlingen naar seculiere woestijnen trokken om gemeentes te stichten, is voorbij. Zeker, nog altijd verlaten werkers huis en haard om op donkere plaatsen licht op te steken. Maar ze zijn lang de enigen niet meer. Overal werken organisaties, kerken en individuen aan de verspreiding van het evangelie. Hoogste tijd om als arbeiders op het zendingsveld de handen ineen te slaan. Europa heeft het nodig.

Kees en Wieteke Postma vertrokken in maart 2009 naar Ierland, om met het aanwezige ECM-team mee te bouwen aan de Bible Church die in 2000 in de kustplaats Tramore ontstond. Jaren van volhardend werk hadden tot het ontstaan en de eerste groei van de gemeente geleid. Inmiddels staat de gemeente aardig op eigen benen en is er vanuit Tramore een nieuw project opgezet in een andere Ierse kustplaats, Ferrybank. Tegelijkertijd rees de vraag: Kunnen we de zegen van deze gemeentes inzetten voor de rest van het land? Kan het efficiënter, groter, sneller? Er zijn nog zo veel leren die het evangelie moeten horen...

Met deze vragen gaat het veld de komende tijd aan de slag, in een pilotproject dat geïnitieerd werd door ECM Nederland-directeur Hans Kuijpers en waar Jim Memory van ECM Engeland ook bij betrokken is. Startschot van het project is in kaart brengen hoe Ierland ervoor staat en wat er allemaal aan gemeentestichting gebeurt, waarna de handen daadwerkelijk uit de mouwen gestoken gaan worden. Het project in Ierland staat niet op zichzelf. Jim Memory, voorheen gestationeerd in het zuiden van Spanje en nu werkzaam bij het NOVA Research Centre, merkte in zijn zendingstijd in Spanje al hoe krachtig samenwerking kan uitpakken. "In Spanje waren er diverse evangelicale kerken in de buurt en in de hoofdstad. Zo'n vijf jaar geleden ben ik gaan onderzoeken of we daar niet beter gebruik van konden maken.

"Kunnen we de zegen van deze gemeentes inzetten voor de rest van het land?"

Inmiddels begint dat van de grond te komen. Volgend jaar lanceren we een nieuw project dat door al die kerken samen gedragen wordt."

Ierland springt wat dat betreft op een rijdende trein, meent Jim. "Want naast Spanje gebeurt het ook al in andere plaatsen, zoals Maastricht en Zagreb. In Ierland staan we nog aan het begin; alles moet van de grond worden opgebouwd. Maar door daarbij heel bewust op samenwerking in te steken, kunnen we uiteindelijk op veel grotere schaal en in veel meer plaatsen in Ierland actief worden."

Cirkels en vierkanten

Jim stelt met klem dat dit experiment met 'collaborative church planting' géén punt is achter de klassieke zendingsstijl waarin de zendingswerker zijn boeltje pakt, afreist naar de plaats van zijn roeping en daar, lokaal, een gemeente probeert te

stichten. “Je hebt mensen op de werkvloer nodig. Dat zorgt voor toewijding op de lange termijn en voor stabiliteit. Tegelijkertijd is het goed om te zien dat er steeds meer gemeentestichtingen zijn. In de provincie Córdoba, waar ik werkte, waren drie decennia geleden misschien twee of drie kerken. Nu zijn het er meer dan dertig. Dat vraagt erom meer in termen van samenwerking te denken. We hebben immers allemaal hetzelfde doel: het evangelie voor Europa.”

Ondertussen groeit ook de diversiteit in kandidaten die bij ECM aan de slag willen, voegt Jim toe. “Vroeger kregen we vooral zendingswerkers- en voorgangerstypes binnen. Nu ook mensen met andere type gaven. Dan moet je geen cirkels in vierkanten gaan duwen, maar de mogelijkheden juist benutten.” Als de situatie in Ierland in kaart is gebracht, kan ECM voor specifieke situaties specifieke zendingswerkers gaan werven. De grote kracht daarvan is dat er heel bewust op de lange termijn ingespeeld kan worden.

Faciliteren

ECM Nederland-directeur Hans Kuijpers ziet eveneens veel heil in het gericht zoeken van zendingswerkers voor bepaalde situaties. En op termijn zou hij nog verder willen gaan. “Je zou aan een nieuw soort zendingswerker kunnen denken. Iemand die op afstand bij de gemeentestichting betrokken is en advies en hulp geeft. Met de moderne communicatiemogelijkheden is dat geen probleem. Zo zou je zendingswerkers en gemeenten veel meer op specialisme met elkaar kunnen verbinden. We werken momenteel bijvoorbeeld in drie moslimkerken, allemaal in andere landen. Die kerken hebben meer met elkaar dan met de kerken in hun directe omgeving. Net als dat Lissabon meer heeft met Amsterdam dan met het platteland van Portugal.”

Waar het Hans uiteindelijk om gaat, is dat ECM niet alleen zijn eigen, uitgezonden zendingswerkers ondersteunt, maar zijn faciliteiten beschikbaar maakt voor een veel bredere groep werkers en plaatselijke gemeenten, met lokale voorgangers. “Het is altijd al ons principe geweest dat we in een bepaalde plaats niet de predikant willen spelen, maar ondersteunend willen zijn. Dat principe wil ik graag breder trekken. We hoeven niet altijd zelf te experimenteren op plaatsen, we kunnen ook faciliteren.”

Op deze manier zouden in één land niet 20 maar misschien wel 150 gemeentestichters en kerkelijk opbouwwerkers kunnen profiteren van de ‘member care’ van ECM. Op deze manier zou een kerkje in een atheïstisch oord in Frankrijk waardevol advies kunnen krijgen van een gemeente in het even atheïstische Oost-Duitsland. Op deze manier wordt erkend dat Gods Geest al op zoveel plaatsen werkzaam is en buitenkerkelijke mensen bereikt met het evangelie. Op deze manier worden steeds meer zendingswerkers en gemeenten met elkaar verbonden, als arbeiders die met ineengeslagen handen en vereende krachten de Europese zendingsakker betreden.

Het is hard nodig. Want de oogst is groot.



JIM MEMORY: “JE HEBT NOG STEEDS MENSEN OP DE WERKVLOER NODIG”
HANS KUIJPERS: “LISSABON HEEFT MEER MET AMSTERDAM DAN MET HET
PLATTELAND VAN PORTUGAL”

VACATURES

www.ecmnederland.nl/vacatures

Europa verlangt ten diepste naar alle dingen waar het evangelie antwoord op biedt. Daarom willen we overal in Europa werken aan gemeentestichting, het planten en opbouwen van liefdevolle gemeenschappen, die Gods goede boodschap in woord en daad delen. We zoeken mensen die zich door deze missie aangesproken weten en mee willen bouwen.

Hieronder hebben we enkele vacatures kort uitgelicht. Meer vacatures vindt u op www.ecmnederland.nl/vacatures. Neem contact met ons op als we kunnen meedenken met uw zoektocht, ook als u niet een specifieke vacature op het oog hebt.

Gospel community in Maastricht

In de Maastrichtse 'krachtwijk' Blauwdorp werkt een klein team aan het bouwen van een zogenaamde gospel community. Het delen van je leven met mensen in de wijk, met de intentie van het evangelie, staat centraal. Het verlangen is een netwerk te bouwen van simpele gemeenschappen bij mensen thuis. Het team is op zoek naar uitbreiding. Gastvrijheid is een belangrijke benodigde gave, evenals het kunnen leggen van relaties met allerlei verschillende mensen. Liefde voor mensen is de belangrijkste kwaliteit.



Pionieren in het Spaanse Castellón

In de Spaanse regio Castellón zijn de afgelopen jaren enkele gemeentes gesticht. Vanuit deze gemeentes is er het verlangen om naar nieuwe plaatsen uit te waaiëren om ook daar mensen met het evangelie te bereiken. Je werkt samen met lokale gelovigen in het starten van een nieuwe gemeente.

Gemeentestichting in de Engelse West Midlands

De multiculturele West Midlands zijn dichtbevolkt met maar weinig kerken om het gebied te dienen. Dat biedt ruimte voor nieuwe gemeentestichtingen. Eigentijdse gemeentes die de inwoners aanspreken. Een ervaren, internationaal team zoekt uitbreiding om zo nieuwe kerken te planten en nieuw gestichte gemeentes verder te ontwikkelen.

Versterking kantoor team in Deventer

In Deventer werken we met een klein, toegewijd team aan de werving, uitzending en ondersteuning van zendingswerkers en het mobiliseren van christenen in Nederland om mee te bouwen door gebed en financiële steun. We zijn op zoek naar vrijwilligers die het team ter plekke of op afstand willen versterken.

Concreet zijn we op zoek naar vertalers van vooral Nederlandse teksten naar het Engels, redactionele ondersteuning (voor onder meer nieuwsbrieven en landenkranten) en administratieve medewerkers.

ECM Ambassadeurs voor gemeentestichting in Europa

We zoeken ambassadeurs die zich in hun eigen regio metterdaad willen inzetten om mee te bouwen aan het interkerkelijk netwerk voor gemeentestichting. Bent u enthousiast over het ECM-werk, dan bent u van harte welkom om ECM te representeren op zich voordoende gelegenheden. Beschikbaarheid kan per gelegenheid worden afgestemd.

Contact opnemen over vacatures kan via rienne.bonk@ecmi.org of 0570-637537.

We zoeken mensen die zich door deze missie aangesproken weten en mee willen bouwen.



EUROPA VERLANGT NIEUWE DROMEN

HET
EVANGELIE
BIEDT
UITZICHT

KORT NIEUWS • ALBERT-JAN EN JACQUELINE CLOO AANVAARD

Het bestuur van ECM-Nederland heeft Albert-Jan en Jacqueline Cloo van harte aanvaard als ECM-leden. De aanvaarding betreft hun werk als evangelisten in Deventer, waar ze met hun vijf kinderen wonen. Al geruime tijd zijn ze op verschillende manieren actief om Deventenaren bekend te maken met het verzoeningswerk van Jezus. De wens is dat bij voldoende financiële steun het werk kan uitgroeien tot een fulltime bediening. Lees meer op www.ecmnederland.nl/cloo.



KORT NIEUWS • NOODOPROEP: HELP SPAANSE KERKEN HELPEN

In juli hebben we een noodoproep naar Spanje-betrokkenen gestuurd om in actie te komen voor Spanjaarden. De crisis in Spanje raakt namelijk ook de kerken hard. Door het hoge werkloosheidscijfer (bijna 25 procent!) komen mensen letterlijk op straat te staan met alle acute ellende en gevaren van dien. De kerk wil mensen helpen, maar komt zelf geld tekort om dit naar behoefte te doen. Lees meer op www.ecmnederland.nl/spanjenoodoproep en help de kerken helpen.

AGENDA • 13 OKTOBER: ECM STEPRACE

De geestelijke nood in Europa is hoog. Onze zendingswerkers komen daarvoor in actie. En wij willen in actie komen voor hen. Doe je mee? Step zaterdag 13 oktober dan mee of sponsor een stepper! Ga snel naar www.ecmnederland.nl/steppen.



COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM heeft ruim 160 werkers in 17 verschillende landen, waaronder 41 vanuit Nederland. | ECM wordt volledig gefinancierd vanuit giften. | Europa Info is een uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861, 7400 AW Deventer, 0570-637537 | ecmnl@ecmi.org | www.ecmnederland.nl | Redactie: Jordi Kooiman, Rianne Bonk, Hans Kuijpers | Foto's: eigen beheer en www.shutterstock.com | Ontwerp: Frivista | Vormgeving: Hans Arentsen | Giften: ING 254997, belastingaftrekbaar.



ECM-Nederland is een ANBI erkende instelling

ECM-Nederland is deelnemer van:



Lees actueel ECM-nieuws en inspirerende blogs op ecmnederland.blogspot.com

Steun het ECM-werk
Geef uw gift via: ING 254997
www.ecmnederland.nl